

Den døde mand fra Goser

*Den absolut største enkeltaflevering på Hals Arkiv er journalnummer 443, også kendt som Anne Myrhøjs arkiv, bestående af et væld af arkivkasser fyldt med slægtshistorie og lokalhistoriske artikler. I et gammelt skolehæfte i en af disse kasser, hvor den ene historie afløste den anden, fandtes nedenstående historie. Der var ingen sammenhæng mellem de enkelte historier, kun en overskrift i margenen fortalte, at her begyndte en ny historie. Nedenstående historie havde overskriften **Vendelbosind**, og den er efter skriften at dømme nedskrevet af Gudrun Christensen, lærerdatter fra Vester Hassing, og søster til Anna Myrhøj.*

Af Klem Thomsen

Vendelboer hører tit, de er sindige, sejge og stejle. Naar Nordøstenvinden blæser gaar der 3 Dage inden den giver Regn, skælder vi en Vendelbo ud bliver han ikke gal før 3 Dage efter - men saa er han det ogsaa for Alvor. Det sejde og steile kender vi ogsaa. Per Chr. er syg, det er Maven der er gal og det ka int drywes med en Bjæsk eller to. Hans Kone blev betænkelig, og Hals Doktor blev hentet. Han erklærede der var Fare for Tarmslyng, og Per Chr. skulde straks på Sygehuset. Nej, a skal et, trovr Do, a skal paa det Slavteri, sagde Per Chr. Doktoren snakkede og forklarede, men Per Chr. blev ved sit. Saa gik Doktoren ud til Konen. Deres Mand skal hurtigst paa Sygehuset, hvis han skal staa det igennem. De maa prøve at overtale ham til det. Det ka int hjælp, sagde Konen, haar Per Chr. sagt Nei, gier han sig ikke. Ja, ja, sagde Doktoren, kommer han ikke paa Sygehuset, er der ingen udsigt til at han lever i Morgen, jeg fralægger mig alt Ansvar. Doktoren var vred, men da han kom til Hals gik han alligevel ind på Apoteket og sendte en god Portion Medicin ud til Per Chr. A ska int ha det Skidt sa Per Chr., sæt det væk, men a haar 2 Glaubersalt vi fik til Grisesoen, la mæ fo det der er levnet. Saa tog Per Chr. et ordentligt Skud Salt, og det ga Luft, og mere til. Næste Dag stod Per Chr. op, spændte Hesten for Vognen og agede til Hals. Medicinpakken havde han med, det maatte da kunne leveres tilbage, naar der ikke var taget deraf. Apotekeren blev gal, han vilde ikke have det igen, og da Per Chr. skulde til at køre, sprang Apotekeren ud og kastede Pakken i Vognen, Per Chr. smed den tilbage igen, og det gentoges nogen Gange og ikke helt Stiltiende. Men saa kom der en Kunde ud fra Apoteket, og da saa Per Chr. sit snit til at kaste Pakken indenfor Døren, og inden Apotekeren fik set sig om, var Per Chr. væk. Turen gik saa til Doktoren, Per Chr. ringede paa og Doktoren kom. Ja, her sier do saa den døde Mand fra Goser. Nei naar Per Chr. int vil, saa vil han int. Faavel.

Denne artikel er tidligere publiceret i årsskrift 2011, udgivet af Museumsforeningen for Hals Museum.

Udgivet maj 2021 af Hals Arkiv på www.halsarkiv.dk