



Hals
Arkiv

Anna Myrhøjs Arkiv

Hals Arkiv har en bred samling af arkivalier, som er registreret i arkiv.dk. Den absolut største af disse registreringer er Anne Myrhøjs Arkiv, som beskrives nedenfor, først anno 2000, og efterfølgende anno 2021. Der kan søges på Hals Arkivs registreringer på arkiv.dk via Hals Arkivs hjemmeside, indtast eksempelvis A443 i søgefeltet for at se registreringen på Anna Myrhøjs Arkiv. Denne registrering er dog ret kortfattet, men det rådes der bod på i nedenstående artikler. Nogle registreringer er fyldige, andre mindre fyldige, men generelt gælder at det er lettere at få alt med i beskrivelsen af et arkivnummer, hvis indholdet har en begrænset størrelse.

Bedst er det i arkiv.dk at søge på et interesseområde; det være sig et erhverv, en begivenhed, et sted, en person, ja kun fantasien sætter begrænsninger. Kort sagt, det er en god idé at prøve sig frem med forskellige søgninger.

Alle Hals Arkivs registreringer kan i øvrigt beses ved besøg på arkivet. Dog skal man forinden kontakte arkivet, da de fleste arkivalier ligger på fjernlager, således at materialet er afhentet og ligger klar til læsning, når besøget foreligger.

Af Yrsa Jensen

Anna Myrhøj blev født i 1892. Hun var datter af førstelærer Carl Anton Christensen i Vester Hassing.

Aage Myrhøj var født i Aalborg i 1889. Mens han var soldat, var han i 1916 en tid indkvarteret hos førstelærer Christensens nabo i Vester Hassing, og her traf de to hinanden. Først i 1927 blev de gift, efter at Aage Myrhøj havde fået sin lærereksamen og var blevet ansat ved Kalundborg kommuneskole (Mellemskolen).

Ved et tilfælde blev Anna Myrhøj i 1933 interesseret i slægtsforskning. Hun bad sin mand hjælpe med at finde nogle oplysninger, og det varede ikke længe, før de begge brugte alle deres ferier og al deres fritid i København (de cyklede derind fra Kalundborg) og på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.

De har sammen skabt et enormt arkiv, dels over personer/slægter og dels lokalhistorie. På Kalundborg Lokalarkiv har man tre store kartotekskasser med oplysninger om Kalundborg Bys historie.

Anna Myrhøj fortalte til Kalundborg Folkeblad i 1974, at det var hendes mand, der var fantastisk dygtig til at finde de trykte kilder, de skulle bruge. Han bestilte bøgerne hjem til biblioteket, og når de var kommet, ringede man fra biblioteket til hende og sagde, at de kunne hentes, ”men sig til Deres mand, at han skal tage en trillebør med, for der er bunker af dem”. Da Anna Myrhøj var fra Vester Hassing, var det hende, der samlede og nedskrev de mange oplysninger om hendes hjemegn.

Aage Myrhøj blev 82 år. Han døde i 1972. Anna Myrhøj døde i 1984, 92 år gammel. De ligger begge begravet på Almen Kirkegaard i Aalborg.

En stor del af deres arkiv findes i Kalundborg, men den del, der vedrørte deres egne og deres hjemegns slægter og lokaliteter, havde de testamenteret til lærer Jens Ovesen i Sønder Tranders.

Jens Ovesen havde aftalt med Jenny Larsen, Hals, at Myrhøjs arkiv efter hans død skulle på Hals Museum og Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune. En dag i 1989 ringede han til Jenny Larsen og bad hende om at få det hentet, for han havde fået kræft i halsen. Jenny Larsen sørgede for at det blev hentet, og Jens Ovesen døde kort efter.

Det var en kaotisk samling, museet modtog, bestående af hæfter, slægtstavler, avisudklip og - afskrifter, breve angående slægtsforskning, afskrifter fra skifteprotokoller, justitsprotokoller og Jyske Efterretninger fra 1700- og 1800-tallet. Det meste af det er skrevet sirligt i hånden, meget af det på brugt papir, f.eks. kunne der være tale om en matematikopgave eller lignende, som var blevet kasseret på den skole, hvor Aage Myrhøj var lærer. Desuden var der flere kasser med små lapper med personoplysninger fra kirkebøger og andet. Også disse lapper var skrevet bag på brugt papir, men de var samlet i alfabetisk orden.

Jenny Larsen og Oda Dal, Hals, brugte mange dage og aftener på at grovsortere materialet. Det kom til at fylde 14 arkivkasser, men det var stadig svært at finde rundt i, så det er ikke meget, det er blevet brugt, og taget i betragtning, at der sikkert ligger flere tusinde timers arbejde i det gennem mere end 40 år, er det for ærgerligt.

Derfor har vi nu fået arkivet finsorteret og registreret, således at det er muligt at finde det, man søger, og der er virkelig noget at hente. Det er ikke kun "guf" for slægtsforskere, men for alle, der interesserer sig for lokalhistorie. Der er mange oplysninger og historier om gårde, skoler og kirker i lokalområdet. Mest er der fra Vester Hassing, Stae, Øster Hassing, Gandrup, Gåser og Ulsted, men også fra Hals og steder udenfor kommunen.

Aage Myrhøj var fra Himmerland, og mange af de personoplysninger han har nedskrevet, stammer derfra.



Anna Myrhøjs Arkiv anno 2021

Siden Yrsa Jensen skrev ovenstående artikel i år 2000 har Anna Myrhøjs Arkiv undergået en del ændringer, selv om indholdet i arkivet er det samme. Derfor efterfølges Yrsa Jensens artikel af Else Berthelsens beskrivelse af Anna Myrhøjs Arkiv anno 2021.

Af Else Berthelsen

Anna Myrhøjs Arkiv, som Yrsa Jensen beskriver i sin artikel ovenfor, har, siden Hals Arkiv flyttede til Gandrup i 2015, levet en stille tilværelse, gemt godt af vejen i arkivets magasin i kælderen i Sundhedshuset.

I skrivende stund er Hals Arkiv ved at flytte til nye lokaler på Aalborgvej 325 i Gandrup og det er besluttet, at dele af Anna Myrhøjs righoldige arkiv skal frem i lyset på arkivets læsesal, forhåbentlig til gavn og glæde for arkivets brugere, slægtsforskere og arkivets egne frivillige.

Det, der nu kommer frem, er den del, der består af et omfattende seddelarkiv, tusindvis af håndskrevne sedler i et slags kartotek eller register med utallige oplysninger om personer og steder. Disse sedler har hidtil fyldt 4 arkivæsker med sedler i to rækker, tæt proppet sammen, foruden 2 sorte fiberkasser. Dette bliver nu anbragt i nogle mere overskuelige skuffer på læsesalen.

Tilbage i Hals Arkivs magasin blandt alle arkivets arkivalier står nu 10 arkivæsker, som indeholder Anna Myrhøjs slægtsforskning med i hundredevis af stilehæfter, bøger og slægtstavler. Til alt dette findes heldigvis en indgang, et register i et ringbind på læsesalen.

Det er Hals Arkivs håb, at dette righoldige materiale vil blive flittigt brugt fremover og at flere vil få glæde af denne guldgrube.





Ovenstående fotos, som alle viser udpluk fra Anna Myrhøjs omfattende Arkiv, er taget af Else Berthelsens i 2021.

Yrsa Jensens artikel er tidligere publiceret i Ting og Tider 6, udgivet af Hals Museum og Museumsforeningen for Hals Museum i 2000.