



GAASER BY 1



SKOLEN 1702-1965

JØRN BLADSGAARD LARSEN

Forside: Litografi fra 1872. "Den tilsmurte skolemester.

Kildemateriale:

P. M. Rørsig:
Skoler og Degne i Vendsyssel II

Professor N. A. Larsen.
Folkeskolens historie udenfor København

Chr. Petresch Christensen.
Kjær Herreds skoler og skolevæsen
(Himmerland og Kjær Herred bd. 4, 1921- 23, side 10 – 11)
Vendsysselske visitatsberetninger 1738 – 64
(Vendsyssel Årbog 1923 – 24, s. 233 – 36)

Gunnar Knudsen
Dansk bondeliv i forrige århundrede

Dansk præste- og sognehistorie, Aalborg Stift s. 150
Dansk Skole – Stat, side 104 – 105
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880,
1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930.

Aalborg Stiftstidende:
Auktionsbekendtgørelser,- 14. Marts 1842 og 26. Marts 1842.
Jubilæumsartikel af 1. April 1905.

Så længe verden står af Henrik Gjøde Nielsen

Øvrige oplysninger samt billedmateriale er fremkommet gennem samtaler med gamle gåserboere og andre med kendskab til skolen.

De gamle Xylografier er taget fra "Dansk bondeliv i forrige århundrede" af Gunnar Knudsen

De gamle protokoller fra Gaaser Skole. Den første starter Januar 1867
(Disse protokoller findes på lokalhistorisk Arkiv i Hals)

Denne udgave af "Gaaser Skoles Historie" fra 2016 er en genoptrykning, baseret på det gamle hefte om skolen, udg. 1983, med en del ændringer.

Gaaser gamle skole ved fjorden



På sydsiden af landevejen, der går gennem landsbyen Gaaser, ligger der på en banke helt nede ved fjorden, omtrent midtvejs mellem Gaaser Å og vandløbet "Vadet", en lille nybygget ejendom, som hedder "Fjordvang", der i 2014 blev genopbygget efter en brand.

Her på dette sted lå indtil 1950erne et lille stråtækt husmandssted, som blev kaldt "Bunken" efter den familie, der i mange år ejede stedet. Dette gamle, stråtækte bindingsværkshus var resterne af det, der engang var den første skolebygning i Gaaser. Stedet fik ved matrikuleringen af landsbyen i 1844 Gaaser Ejerlavs matrikel nr. 1.



Den første undervisning

Det første spæde tilløb til lovgivning om indførelse af skolegang i Danmark finder vi hos Chr. II's såkaldte "Gejstlig Lov" fra 1522. I "Gejstlig Lov" hed det bl.a., at "Peblinge og Degne, som gå til skole, skal ikke under høstfiskeriet begive sig fra skolen eller påtage sig andet arbejde. Men de skal blive i skolen og lære og ej give sig af med nogen løsagtighed".

Denne lov fik dog ikke lang levetid, da den blev brændt på bålet i 1523 sammen med den fordrevne Chr. II's øvrige love (kilde: Bidsken, 6/89).

Efter Reformationen nogle få år senere kom Kirkeordinansen af 2. Sept. 1537, revideret 14. Juni 1539,- den første på latin og den sidste trykt og udgivet på dansk. Den angav normen for kirke- og skoleforhold i de næste 150 år. Også Danske Lov af 1683 giver bestemmelser om folkeundervisningen.

Kravene i forbindelse med kirkeordinansen af 1539 var dog beskedne for bøndernes (almuens) børn. For dem drejede det sig stort set kun om at skulle lære katekismus. Skolen var jo kirkens aflægger og degnen en kirkelig embedsmand,- man kan næsten sige, at kristendoms undervisningen gennem bibel- og katekismus læsning var hovedproduktet og at resten var et nødvendigt biprodukt..

I ordinansen hedder det, at "sognedegnene skal undervise det unge bondefolk udi børnelærdommen, katekismus, en gang om ugen udi sted og tid som sognepræsten anviser". I henhold hertil udsendtes der fra biskoppen formaning og pålæg om degnelæsning.

Denne degnelæsning foregik om søndagen i forbindelse med kirkegangen, således at degnen underviste nede ved døbefonten, mens præsten holdt skrifte for folket i koret. Døbefonten stod dengang nede ved døren. Andetsteds siges, at degnen, når han gør tjeneste i annekskirken, skal undervise i våbenhuset, mens præsten prædiker. Denne undervisning bestod i overhøring af udenadslære fra katekismus, og læsning lærtes i forbindelse med dette.

For Gaasers vedkommende betød dette, i det omfang man rettede sig efter det, at man hver søndag måtte drage af sted til Øster Hassing Kirke, der dengang lå på sin gamle plads lidt vest for byen. Her var gudstjenesten over middag, da præsten først skulle gøre sig færdig i Vester Hassing.

Det var en lang og træls tur på mange kilometer med koner og børn både sommer og vinter, hvor alle de voksne skulle høre på præstens præk og nogle måske endda skrifte offentligt, og børnene måtte smage degnens ris eller ferlen, hvis remserne ikke huskedes tilfredsstillende, og der blev ikke lagt fingre imellem.

For de voksne drejede det sig ofte om brud på det 6. bud fulgt af åbenbart skrifte i alles påhør. Sædeligheden i Gaaser og Holtet var dengang således, at dette skete ganske ofte, hvilket kan ses i kirkebogen under "Uægte børns dåb".

En gang imellem måtte de også vente længe på præsten, der ikke fik sig gjort færdig til tiden i Vester Hassing, og det forårsagede den 11. Sept. i 1701, at nogle af menigheden fik nok og gik hjem i protest, og at de andre, som blev, sagde præsten besked, da han endelig kom. Det var præsten Habakuk Jacobsen, der var kendt for sin tørst og for at sløse med sit arbejde. Han ville gerne en tur i "Putten" (smugkro i Vester Hassing). To af bønderne fra Gaaser og Holtet var indblandet i sagen og kom i retten, hvor de blev forsvaret af ridefogeden fra Wraa på deres herskabs vegne. Det var Poul Nielsen fra Gaaser (2c på Østeraae) og Jep Poulsen i Starbæk.

Kirkegangen har nok især været til gene under forårs- og høstarbejdet. Under prædikenen, der godt kunne blive meget lang, var bøndernes tanker nok mest på dyrene, der ventede derhjemme, og især har de skumlet, når præsten kom for sent. Også i fiskesæsonen (høstfiskeriet), der var ligeså vigtigt som landbruget har bønderne været utålmodige.

Man kunne ikke bare blive hjemme, da der vankede straf af forskellig art. Kirken og præsten havde dengang stor magt over folk med skatter og afgifter/ offer, der hvilede som et åg på befolkningen.

Den 24. Juli 1707 gav biskop Bircherod præsten en alvorlig påmindelse i menighedens påhør, så det har sikkert til en afveksling været en fornøjelig søndag for bønderne.

Før 1626 har man sikkert som regel i Gaaser klaret sig på denne måde, men for afsides liggende landsbyer som Gaaser havde man dog også den mulighed, at degnen kunne komme på besøg på andre dage og holde bylæsning. Denne skik har nok været i brug i Gaaser,- i det mindste om vinteren, når vejret var for slemt og vejene for ufremkommelige. Det var skik og brug og officielt tilladt, at denne bylæsning, som efter sognepræstens bestemmelse foregik efter tur på gårdene, efterfulgtes af dans og anden lystighed. Der skulle læses mindst en gang om ugen. Endvidere blev der formanet til hjemmeundervisning, så børnene tidligt kunne vænnes til guds frygtighed.

Denne degneundervisning bestod af gentagelse og udenadslære, og kaldtes "læsning af hensyn til den ordrette læren". Oplæringen galt den kristelige børnelærdom,- nemlig Luthers katekismus med udgiverens forklaring, og der udkom efterhånden mange katekismus forklaringer.

For os i dag lyder titlerne mildest talt lidt underlige, - f.eks. "Den enfoldige børnelærdoms usvigelige mælk" af præsten Rostock i Odense, - eller "Katekismus-børns åndelige mælk og tyggemad" af præsten Aaskov i Søllerød. Udover denne "læsning" var der ikke krævet noget om undervisning på landet, selvom både Chr. IV og Frederik III opfordrede til, at der blev bygget skoler, men da de ikke gav anvisning på, hvem der skulle betale, blev virkningen meget ringe.

Skole i Øster Hassing

I **1626** ansatte man i Øster Hassing en skoleholder, som holdt skole i et lejet lokale i en af byens gårde for byens egne børn samt børnene fra de nordlige enestegårde, og det samme har man sandsynligvis gjort i Gaaser og Holtet.

Ordnningen med at have en løbeskoleholder, der holdt vinterskole på en af de større gårde i byen, holdt sig særligt længe på Holtet. Folketællingen i 1801 nævner således, at der på Starbæk opholdt sig en ung mand ved navn Niels Thomsen, der er opført som løbeskoleholder. Ligeledes nævnes i folketællingen i 1845, at der hos gårdejer Thomas Christensen på Holtet (5a) boede en 16 årig ung mand, som underviste børnene.

Nogle år senere, i **1660**, byggede man den første skolebygning i Øster Hassing, og på et tidspunkt er børnene fra Gaaser igen begyndt at gå i skole der, for i **1690** nævnes det, at skolen besøgte af børn fra hele sognet, - altså også fra Gaaser. I øvrigt kan det siges, at det var forældrenes indstilling og interesse, der var afgørende for deres børns mulighed for skolegang. Sådan er det til dels også i dag.

Pietismen

Da Pietismen i begyndelsen af 1700 tallet var kommet fra Tyskland til Danmark og havde slået rod her, var den lutherske lære om "retfærdiggørelse ved tro alene" ikke længere tilstrækkelig. Det var troens frugter, det galt, og det var på gerningerne, det skulle ses, om man var fast i troen.

Kong Frederik IV og hans søskende, prins Carl og prinsesse Sophie Hedvig, blev stærkt grebne af denne nye vækkelse sammen med mange andre indflydelsesrige personer, og det gjorde, at interessen for undervisning af almuen voksede. Den 24. September 1708 udkom "Forordning om betlerne i Danmark". Den gik ud på at begrænse det om sig gribende tiggeri, men den befalede også oprettelse af skoler på landet.



Om tiggeri hed det førhen: "Det skal ikke være forbudt fattige folks børn i byen, at tigge deres brød ved godtfolks døre, og ej heller skal det forbydes dem at tigge hos fremmede folk i herbergerne i byen".

Om undervisningen hedder det bl.a., -"hvor der ikke er skoler i sognene, skal de indrettes ved degnene eller andre bekvemme mænd, hvilke uden betaling skal informere de fattige børn. Men når børn bliver så store, at de kan køre ploug, vogte gæslinger eller andre små gerninger på landet, skal de sættes dertil".



Ligeledes siges det, at "når degnen om søndagen holder katechisation i kirken, skal den ganske ungdom flittig møde. Hvis børnene ikke vil møde, må degnen give dem ris. Dog skal præsten have tilsyn, at degnen ikke misbruger denne myndighed efter sine passioner, og om vinteren, når vejene er onde, og dagene er mørke, at bære consideration med dem, der bor langt fra kirken".

Pengemangel på grund af den store nordiske Krig gjorde dog, at næsten ingen af disse skolebestemmelser blev gennemført. Dog oprettede en del godsejere på frivillig grundlag skoler for bøndernes børn. Her kan nævnes at prinsesse Sophie Hedvig, der ejede Dronninglund Gods

(Hundslund), lod opføre 7 skoler i Dronninglund sogn, idet hun på sin fødselsdag den 28. August 1719 underskrev fundatsen til disse skoler. (Hjem og skole 1919, s. 221 – 225).

Fra Østergaaser til Østeraaegaard

Østergaaser var ved matrikuleringen i 1664 en bondegård (halvgård) på 4 tdr. hartkorn samt en lille mølle. Den lå på østsiden af Østeråen i Hals Birck. Den var ejet af Kronen, og fæsteren, der hed Anders Pedersen, betalte i landgilde 1 td. Saltet ål og 3 dlr. Ejendommen var pantsat til en mand i København.

I 1668, 8. Febr. sælger kronen gården til Villadts Christensen, borger og handelsmand i København. For 200 Rdl. (50 Rdl. Pr td. Htk.) Denne handel må imidlertid være gået tilbage for 5 år senere står kronen igen som ejer.

I 1683 hedder fæsteren nu **Niels Svendsen Rydberg**. Ejeren er stadig kronen, og der bemærkes følgende: På bemeldte gårds grund befindes en liden squat weir mølle, opbygget af tømmer og ler med halm tag på, som ej er anderledes end som en håndkværn, og bruges til gårdens egen høst.

Kop- og kvægskat, 1683, fol. 502.

Forpagter Niels Svendsen Rydberg, Dronninglund, er anført som fæster, men han bor her ikke. Der er 5 tjenestefolk, 5 heste, 6 foler, 9 stude 2 – 5 år, 11 ungnød og kalve, 23 får og væddere og 9 svin.

I 1685, 24. Okt. Kronens Skøder 2. Et brev, at Niels Svendsen og hans hustru og børn må i henseende til den bekostning, han har gjort på boligen Østergaaser i Hals Birck i Vendsyssel, som han for nogle år siden efter kongelig tilladelse har indløst, da den skal være befundet helt brøstfældig, at nyde og beholde samme bolig uindløst i deres livstid.

I 1688 nævnes som fæster Niels Svendsen Rydberg og hans kone **Margrethe Mule**. Gårdens hartkorn er nu hævet til 5/3/1/3. Heraf mølleskyld 0/1/0/1.

Niels Svendsen døde i 1697, og hans kone Margrethe Mule sad som enke i 5 år, indtil hun døde 30. Dec. 1702.

Ægteparret var grebet af de nye tanker fra pietismen, - måske en påvirkning fra deres tid som forpagtere i Dronninglund, som ejedes af prinsesse Sophie Hedvig, der oprettede Prinsesseskolerne.

Inden sin død havde Margrethe Mule opført en skole i byen og udarbejdet, et testamente, der pålagde hendes arvinger at oprette et skolelegat, der skulle sikre løn til en lærer og vedligeholdelse af skolen.

En af arvingerne var en svigersøn, **Jens Clausen**. Han og konen (en datter fra stedet) har åbenbart syntes om stedet og blev boende som fæstere i Østergaaser, og efter Jens Clausens død fortsatte hans enke med 3 børn. Af andre arvinger nævnes Rasmus Mule, Peter Morsing og Jens Toft.

De første handeler blev foretaget af Jens Clausen, der måske handlede på alle børnenes vegne. Det startede i 1716, hvor kronen holdt offentlig auktion over en del af det Stürckske ryttergods, der skulle underholde 3. Jydske rytterregiment og dets chef, oberst Stürck, der boede på Havrekrogen i Vester Hassing. Der var flere købere, og auktionsprisen var 43 rdl. pr. td. hartkorn. Den mest ivrige køber var Jens Clausen, der købte 7 gårde og 2 gadehuse i Gaaser for tilsammen 647 rd. og 60 sk. Han boede stadigvæk som fæster på gården Østergaaser.

4 år senere, i 1720, blev der igen holdt auktion, og igen var Jens Clausen blandt køberne. Denne gang købtes hjemmet, Østergaasegaard, på østsiden af åen, nabogården Østeraae på vestsiden af åen. Gårdene mellem åen og Bødkegårdene incl. (1688: 24, 25 og 26) samt 2 Starbækgårde på Holtet. I alt købte han denne gang 24 tdr. htk., men det var til en helt anden pris end de 43 rdl. Pr. tønde, han havde givet 4 år tidligere. Denne gang var prisen 2 rdl. pr. tønde. Kronen forbeholdt sig jagtretten, men selv det synes ikke nok til at forklare den kæmpe forskel i prisen på kun 4 år. Sildene var forsvundet, og der var misvækst og mund og klovsyge. Meget dårlige tider.

Herefter blev Østergaaser og Østeraae på hver sin side af åen slået sammen. Gårdens nye navn blev Østeraaegaard, og den kom til at ligge på Østergaasers gamle plads. Gården Østeraae forsvandt helt. I folkemunde hed gården dog stadig Østeraae.

Et barnebarn, Charlotte Amalie Clausen, blev gift med hospitalsforstander Jens Foss fra Randers. Han samler efterfølgende Østeraae ved at købe de andre ud.

I 1743 sælger Jens Foss Østeraae med mølle og gods (i alt 43 tdr. htk.) for 4700 rdl. til Niels Mollerup, forpagter på Fuglsig.

Herefter vokser Hovedgården Østeraae således, at næsten alle gårde i Gaaser bliver opkøbt fra de andre godser. I løbet af 1800 tallet frasælges fæstegårdene efterhånden til selveje, og i 1928 er det endelig helt slut, idet jorden udstykkes i 24 husmandssteder, og stuehuset og ladebygning nedrives. Resten af udhusene danner 5 husmandsbrug.

Margrethe Mules legat af 7. Juni 1703

(Hofmans Fundats IV s. 277)



Margrethe Mule, Niels Svendsens Enke til Øster Goeser, givet 100 Rdl., hvoraf Renten til Skoleholderen, 4 Rdl. og 1 Rdl. til Skole-Huusset i Goeser, dat. 7. Juni 1703. Fundationen er af følgende Indhold. Hofman Fundats IV, side 277.

Eftersom i Stervboen i Øster-Goeser efter Sal. Margrethe Mule, - Salig Niels Svendsens efterladte Hustrues dødelig afgang, er funden i én af hendes Bøger, skrevet med egen Haand saaledes:

Den høyeste og mægtige Gud haver jeg lovet, at give til Fattige eller anden hans hellige Navns Æres Forfremmelse, af hans egne runde velsignede Gaver, som han af hans store Barmhiertighed haver givet os, Penge Et Hundrede Rixdaler, at de blive saaledes anvendte, var min Betænkning, at Renten deraf maa

rde til Løn, for een som kunde undervise Ungdommen med Skole at holde. Og vi hendes efterladte Arvinger og Umyndiges Formyndere derforuden finder, at hun paa sin Grund liggende til Meldgaard i Goeser kort før hendes Død, haver ladet opbygge et Skole-Huus til samme gudelig Brug: Da have vi i Jesu Navn til Guds Æres Forfremmelse og vores Sal. Moders og Søsters sidste Willies Fuldkommelse, besluttet derom at gjøre efterskrevne Fundats.

At bemeldte Capital 100 Rdlr. Danske Croner, hver Rixdaler til 96 Skilling Danske beregnet, skulle altid blive m Øster-Goeser besiddendes vorder, hvilken deraf betaler til hver 11 Martii aarligen fem Rixdaler, og naar den som Gaarden besidder, quitterer samme Gaard, da skal han levere samme Capital med den til Flytte-Tiden forfaldne halve Aars eller Maaneders og Ugers Rente til den, som hannem succederer, hvilken skal være pligtig til derimod at tage og dertil svare paa forskrevne Maade, og ved sin Aftrædelse fra Gaarden levere Capital og forfaldne Rente til sin Efterkommere, som før er meldet.

Samme Rente skal saaledes uddeles, at Skolemesteren, som hertil anordnes, nyder aarlig til hver 11 Martii deraf 4re Rixdaler, den 5te reserveres hos den, som Capitalen i Hænde haver, til Skole-Huusets Reparation og Vedligeholdelse, saaledes at han ved sin Aftrædelse fra Gaarden beviser, uden hvad deraf til Huusets Reparation og Vedligeholdelse er anvendt, og det øvrige leverer til sin Efterkommere, som dertil haver at svare, og maa han ingen Bekostning paa Huuset gjøre, Præsten og 2de andre redelige Mænd i Byen, agte det nødvendigt at være, hvis Bevis han og til Regnskabs Slutning på Omkostning skal fremstille.

Arvingerne respekterede moderens sidste vilje, og en lille skole byggedes på



”Møllergaards grund”, der lå på en lav banke omtrent midt i landsbyen syd for dobbeltgården Møllergaard og mellem denne og fjorden. Dette sted lå praktisk, da også bydammen og landsbytinget i gammel tid lå her lidt nord for gården.

I 1743 overtager en ny ejer, Niels Møllerup, Østeraa med Mølle og Gods, i alt 43 tdr. hartkorn for 4700 Rdl. Han har nok ikke selv boet her, men har drevet stedet ved en forpagter, da han selv er forpagter på Hovedgården Fuglsig ved Hjørring.

Han supplerer det gamle legat med et nyt af samme størrelse som det gamle, idet det havde vist sig, at det var svært at finde en skolemester, der kunne og ville leve af den løn og de ydelser, der hørte med til embedet.

Dette legat er givet på et tidspunkt mellem overtagelsen i 1743 og det næste ejerskifte i 1769 Albret Glerup.

Niels Mollerups Legat af 1769

(Hofmans Fundats s. 547)

Niels Mollerup til Østeraae givet 100 Rdlr. Til Skoleholderens Løn, derom følgende.

Niels Mollerup til Østeraae har givet 100 Rdlr., som i Østeraae skal være bestaaende, og hvoraf aarlig Rente 4 Rdlr. Er tillagt Skoleholderen i Gaaser, Vester Hassing Sogn. At Pengene, de ommeldte 100 Rdlr. staaer i Østeraae, viser et Beviis i Aaret 1769, udgivet af Østeraaes daværende Eyer Albret Glerup, som bevares i Stiftskisten; Beviset lyder saaledes:

At mig af Stiftets høye Øvrighed Deres Excellence Høy- og Velbaarne Hr. Geheime Conferenzraad og Stiftsbefalingsmand Baron Ivar Holck og Hans Høyædle Høyærværdighed Hr. Biskop Doctor Brorson

er overleveret den Fundats og Skolebog over de tvende Legata, som til Skolen i Gaaser er henlagt Capital 200 Rdlr, tilligemed berørte Summa To Hundrede Rigsdaler, hvilke udi Kjøbe-Summen for Østeraaegaard og Gods mig er bleven godtgjort, og som meldt, udbetalt. Det tilstaar jeg herved, og derfor som største Lodseyer i Gaaser hermed vedbørlig quitterer, med Forsikring, at jeg som Østeraaegaards Eyer for Capitalen skal være ansvarlig, og i rette Tide deraf udbetale Skoleholderen det ham tillagde, og i øvrigt holde mig Givernes Villie efterrettelig. Aalborg den 29. April 1769. A. Glerup.



Ejere af Østeraae efter 1769

Albert Glerup var en af den Glerupfamilie fra Nibe, der midt i 1700 tallet søgte at opnå monopol ved i stor stil at opkøbe sildestader.

Greve C:H:G: Moltke, Dronninglund

Kammerråd N. Duus (1774)

1776 - 1783 Oberstløjtnant Leunbach

1783 - 1786 Anders Torst

1787 - 1804 Jørgen Kristensen, Fuldmægtig på Wraae

1805 - 1810 Jørgen Kristensens enke, Kirstine Ilum

1810 - 1818 Løjtnant Toft

1818 - 1820 Forpagter Niels Nielsen køber Østeraae og Møllen

1820 - 1821 Fr. Karl Buhl fra Lonsgaard ved Frederiksberg på Lolland

1821 - 1836 Frederik Chr. Kristensen

1836 - 1874. Heinrich Chr. Vilh. Callisen

1875 - 1903 Chr. Heinrich Fr. Callisen

1904 - 1906 Jens Larsen Snekker

1906 - 1914 Søren Chr. Nørgaard.

1914 - 1916 Forvalter Boldtsen

1916 - 1917 Et konsortium, Andersen m.fl. (gården uden skov)

1917 - 1921 Thousgaard

1921 - 1925 C. F. de Neergaard

1925 - 1928 Anders Grue

1928 gården udstykkes.

Nogle årstal fra skolens historie

Starten på den nye skole kom dog ikke til at gå helt uden problemer. De gode Gaaser bønder har måske ikke haft helt samme syn på undervisningens nødvendighed som salig Margrethe Mule, - måske har de også haft svært ved at undvære børnenes arbejdskraft, for alle måtte deltage i familiens arbejde efter alder og evne. Måske har de også ment, at de selv skulle yde for meget, idet de var forpligtede til at yde læreren kost, - han gik på omgang mellem gårdene. Bønderne skulle også betale nogle skilling til Læreren for hver af deres skolesøgende børn.

1702 I dette år døde Margrethe Mule til Østergaaser den 30. December. Inden sin død havde hun fået bygget den lille skolebygning på "Meldgaards Grund", - formentlig samme år, men måske lidt tidligere.

1703 Legatet, der var grundlag for lærerens løn og skolens eksistens, oprettedes den 7. Juni dette år.

1706 Den gamle regnskabsbog fortæller, at bønderne dette år var uvillige til at give skolemesteren den kost, som han skulle have i tilgift til de 4 rigsdaler. Derfor blev der dette år ingen skole holdt.

1736 Med forordningen af 13. Januar 1736 indførtes Konfirmationen med tvungen forudgående religionsundervisning for alle. For almueskolens vedkommende blev det en skelsættende begivenhed, da Chr. VI med forordningen af 23. Januar 1739, Danmarks første almindelige skolelov, indførte undervisningspligt i hele kongeriget. Virkningen af skoleloven af 1739 blev dog meget kortvarig. I 1740 blev den reelt opgivet med den kongelige plakat af 29. April. Heri stod der bl.a.: "Kongen formoder, at proprietærene behandler skoleholderne således, at disse ikke skulle gøre deres arbejde sukkende". (Bidsken 6/89)



1737 I dette år oplyses det, at Gaaser har et forsvarligt skolehus med noget tillæg, dvs. Jord.

1744 Det bemærkes i visitatsberetningen, at samtlige skolemestre i Vester- og Øster Hassing Sogne hver lørdag aften holdt bedestund for unge og gamle, som samlede sig i de respektive skoler i hvert skoledistrikt.

1745 En synsforretning af 27. marts dette år siger, at skolen er et godt og forsvarligt hus i alle måder. Det stod midt i byen, vendte øst vest og bestod af 7 bindinger, hvori både skole, stue, køkken og et lille kammer indeholdtes. I skolestuen var der 6 små vinduer, et langt bord med ligeså lange bænke ved siderne, en bæk for overbordenden, endnu 2 lange bænke, 2 lange hylder til at lægge bøger og papir fra sig på og endelig, som det bedste, en jernbilæggerovn, der tilhørte skolen.

1752 Her gentages bemærkningen fra 1744 om, at man hver lørdag aften holder bedestund i skolen

1753 Den gamle regnskabsbog oplyser, at man dette år byggede til skolen.

1759 Den 17. Oktober dette år nedbrændte skolen, men i løbet af 14 dage fik man genopbygget. Byggesummen udgjorde alt i alt 21 rigsdaler og nogle skilling, så man kan se, at man fik noget for sine penge i de dage.

1769 Dette år bekræftede godsejer Albret Glerup til Østeraae, at hans forgænger, Niels Mollerup, havde givet et legat på 100 rigsdaler til skolen i Gaaser.

Pengene skulle, sammen med det forrige legat, blive stående som prioritet i Østeraae, men skolemesteren skulle have renten på 4 rigsdaler årligt, - altså fremover 8 rigsdaler i pengeløn pr. år.

1797 Jordene i Gaaser By udskiftes, og ved denne udskiftning får skolen tillagt 6 tdr. land. De 2 tdr. land er en erstatning for de 4 tdr. korn, som bønderne tidligere skulle yde læreren. De andre 4 tdr. land er muligvis til afløsning af tidligere græsningsrettigheder på fælleden.

1798 Den gamle skole blev revet ned og opført på ny. Landsbyens beboere tog del i bygningen af den nye skole, som stod endnu indtil 1960erne. I den gamle regnskabsbog siges, at i 1795 byggedes skolen om, og byens beboere deltog i denne ombygning.

1800 Præsten indberetter den 7. Juni dette år, at skolen er for 2 år siden nyopført. Den er nu på 9 fag, hvoraf de 4 er skolestue. Desuden beretter han: " Tilforn ydede Gaasers jordbrugere til skoleholderen i alt 4 tdr. byg; men ved udskiftningen der i byen blev skolen tillagt 6 tdr. land, hvoraf de tvende skulle være til godtgørelse for ovennævnte 4 tdr. korn". Skoleholderen hed Jens Pedersen og var 26 år. Han var ikke seminarist. Skoleholderens løn var 8 rigsdaler fra de to legater, desuden skulle han have 16 – 18 læs splittørv. Der var 35 børn i skolen.

1814 I 1814 blev det fastslået ved lov, at forældrene havde pligt til at lade deres børn undervise, fra de var 7 år. Det var ikke en skolepligt, men en undervisningspligt. Samtidig fastslog loven, at der skulle oprettes en offentlig folkeskole, hvor de børn, hvis forældre ikke havde råd til at lade dem undervise privat, kunne få gratis undervisning.

Det var kun på papiret, undervisningspligten blev indført. I praksis kom denne del af loven ikke til at fungere. Antallet af forældre, der holdt deres børn hjemme fra skole for at udnytte deres arbejdskraft, var så stort, at regeringen i 1822 måtte lave loven om, så den passede efter forholdene.

Den nye lov fastslår, at ethvert barn, som " har de befalede kundskaber inde, kan fritages for skolegangen uden hensyn til alder, dog at det indtil konfirmationen søger skolen 2 dage månedlig". (fra Dansk Bondeliv af Gunnar Knudsen)



1850 Indtil 1850 stod skolen på den gamle plads midt i byen, men derefter blev der bygget en ny skole nord for Toftegårdene. I jubilæumsartiklen siges, at den blev bygget nord for fattiggården. Denne fattiggård var vistnok en lille ejendom lidt nordøst for Øster Toftegaard. Den er borte i dag, men der står stadig nogle træer, der markerer stedet.



Den Gamle Skole ved fjorden blev herefter et almindeligt lille husmandssted, der i mange år beboedes af familien Bærentsen.



Den gamle Skole / Bunken / Fjordvang. Billede fra 1939

Stående fra venstre: 1. Kirstine Bærentsen, 2. Else Marie Bærentsen, 3. Petrine Hansen, f. Bærentsen, 4. Ejner Pedersen (boede i ejendom øst for Bødkergaard) , 5. Mary Johansen f. Bærentsen, 6 & 7 & 8 udenfor familien, 9. Hardy Hansen, Hals, Petrines mand.

Siddende fra venstre: 1. Theodor Bærentsen, 2. Hans kone Ingeborg, 3. Johanne Bærentsen, Johans søster, 4. Signe Torp, f. Bærentsen.

Gaaser Nye Skole 1850 – 1965

I slutningen af 1840'erne er skolen igen nedslidt, men en planlagt ombygning opgives efter nogle påtrængende reparationer blev udført. Det er krigstid, og man har åbenbart ikke kunnet beslutte sig for, hvad man skulle gøre.

På Holtet havde man også overvejelser om børnenes skolegang, idet der her var få og spredte gårde, der betød lang skolevej til alle naboskoler. Her havde man tidligere klaret sig på anden vis med hjemmeundervisning eller en vinterlærer i et lejet lokale på en af gårdene, og der har muligvis på dette tidspunkt været en lille skole med meget få elever i det østlige Holtet. Noget tyder nu på, at folk i Gaaser og Holtet har fundet sammen for at løse problemet i fællesskab.

I året 1850 tog man så endelig beslutningen og byggede en helt ny skole i Gaaser, og samtidig opgav man det gamle sted midt i landsbygaden og flyttede i stedet til landsbyens nordlige udkant. Det betød en noget længere skolevej for landsbyens egne børn, men den nye placering blev sikkert valgt for at tilgodese de elever, der kom fra Holtet, og som herefter kom til at gå i skole her.

Fra 1850'erne og i årene fremover voksede Holtet voldsomt. Der kom mølle, smedeforretning, andelsmejeri, bager og købmandsforretninger. Der blev også bygget nye gårde på Gaasers gamle fællesjord på Nørreengen og Nordkær. Mens Holtet voksede stod Gaaser nærmest i stampe.

I 1859 oplyses det om den nye skole, at der fra skolehuset er en mil til kirke, - det var den gamle kirke vest for Ø. Hassing by, og der var en kvart mil til møllen på Holtet. Til embedet hørte der 2 køer og 2 får. I skolen undervistes 50 børn. Vandkvaliteten var dårlig, det var brakvand, - noget som folk i Gaaser kom til at døje med helt indtil 1970'erne.

Skolegangen led selvsagt af, at børnene havde mange pligter og skulle hjælpe til hjemme på gårdene. Det galt på alle egnens skoler, men Gaaser gjorde sig i særlig grad uheldigt bemærket. I en redegørelse fra provstiet den 14. juli 1866 fremgår, at forsømmelsen er så stor, at det ikke kan gå upåtalte hen.

Det viser sig, at ordningen, med at store elever havde 4 dages ugentlig undervisning om vinteren og 2 dage om sommeren og nederste klasse omvendt, ikke blev fulgt, idet der ingen eller kun få store børn kom om sommeren. Men da børnene stort set kom i skole det antal dage om året, de skulle, så vendte man det blinde øje til, da "beboerne i Gaaser nu engang havde vænnet sig til, at skolegangen blev afviklet på denne måde, - og desuden har læreren efterhånden også fået sig indrettet på den facon".

Sogneforstanderskabet pålægges, at holde et vågent øje med, at ferierne ved Gaaser skole ikke strækker sig ud over det bestemte. Men det er vanskeligt at gøre noget ved sagen, og man anfører, at en mere stabil skolegang kun vanskeligt kan fremtvinges. Man vil kun meget nødig tvinges til at straffe forældrene med bøder / mulktering.

Skoleforholdene i B. og D.-Hassing Sogne. Ogsaa her er Skolekommission og Sogneraad nu færdige med Skole- og Undervisningsplan samt Begyndelseslønninger.

Efter Indbydelse af Provst Bjerre samlede Lærerne med Skolekommissionen i B.-Hassing Præstegaard den 8. September for at give Forslag til Skole- og Undervisningsplan, og ved Sogneraadsmødet den 11. blev samme Forslag med ubetydelige Endringer vedtaget.

Foruden de alt bestaaende 6 Lærere og 2 Lærere og 2 Lærere oprettes nu Lærere og 2 Lærere samt et Vinterlærere. Derved opnaas Treklassebetjning i samtlige Skoler og ved den rigelige Forsyning af Lærere opnaar Beboerne tillige deres Dnsse om at faa ældste Klasse fri om Sommeren.

Yngste Klasse omfatter Børn fra 7—9 Aar, Mellemklassen gaar fra 9—11 a 12 og ældste Klasse de øvrige indtil 14 Aar.

Om Vinteren, fra November til 15. Maj undervises ældste Klasse hver Dag, Mellemklassen i samme Tidrum 4 Dage ugentlig og yngste Klasse 2 Dage.

Fra 15. Maj til 1. November er ældste Klasse helt fri, Mellemklassen faar 2

tvungne Dage og 3 frivillige og yngste Klasse skal gaa hver Dag i Sommerhalvaaret.

Begyndelseslønningerne fastsattes saaledes:

B.-Hassing 1. Lærere 900 Kr. + 100 Kr. som Kirkebylærer og Organist.

B.-Hassing Lærere 550 Kr. Stue 1. Lærere 900 Kr. + 100 Kr. som Kirkefanger.

Stue Vinterlærere 200 Kr. + fri Bolig.

Gandrup 1. Lærere 900 Kr. — Lærere 500 Kr.

D.-Hassing 1. Lærere 900 Kr. + 150 Kroner.

D.-Hassing Lærere 550 Kr. — vestre Skole 1 Lærere 750 Kr. + 50 Kr. som Organist.

D.-Hassing vestre Skoles Lærere 500 Kr.

Gaaser 1. Lærere 900 Kr. Gaaser Lærere 500 Kr.

Endvidere afløses Ildebrændsel og Furage for samtlige Lærere med et fast Bedelag af 200 Kr. til hvert, Gaaser undtagen, der faar 210 Kr.

Lærernes Ildebrændsel betales i Forhold dertil.

Endvidere afløses Ildebrændsel og Furage for samtlige Lærere med et fast Bedelag af 200 Kr. til hvert, Gaaser undtagen, der faar 210 Kr.

Lærernes Ildebrændsel betales i Forhold dertil.

Da Høstidslofret tillige (med Forventning af Approbation fra Ministeriet) vil blive afløst med næste Aars Begyndelse, er man altsaa her i Rodslatning til de fleste Skoler paa Landet naaet til en konstant Pengeløn, fri for de gamle, sjældne Udgifter in natura.

Jordlodderne ere tagere saaledes:

B.-Hassing	230 Kr.
Gandrup	230 —
Stue	175 —
D.-Hassing Vestre Skole	180 —
D.-Hassing v. Skole	100 —
Gaaser	140 —

Den til Gaaser Skole hørende Kærlod, der ligger over 1/4 Mil borte, skal sælges.

I Henhold til den ny Skolelov § 15 uddrages den nuværende Skolekommission med to nye Medlemmer og vælges dertil Gaardejer, Amdraadsmedlem R. W. Jensen, D.-Hassing, og Gaardejer J. Krogh, Stue.

Skolekommissionsformand: Pastor Bjerre 1873 – 1876

Af ovenstående artikel ses, at skolekommissionen forsøger at ordne sagen til beboernes tilfredshed, idet de ældste elever fra 12 – 14 har helt fri om sommeren mod så til gengæld at gå i skole hver dag om vinteren.

En lærers løn sættes det år til 900 kr årligt, hvorimod en lærerinde måtte nøjes med 500 kr.

Gamle frynsegoder som ildebrændsel og furage blev erstattet med 210 kr årligt. Ligeledes ønskedes den kærlod, der hørte til skolen, solgt, og erstatningen herfor ansattes til 140 kr, som velsagtens tilfaldt førstelæreren.

I 1863 oplyses at skolerne i Gaaser og Øster Hassing havde et kort over Danmark og et over Palæstina. Gaaser havde desuden et Europakort.

Den nye skolebygning er den bygning, der i dag fungerer som baghus. Denne bygning var i brug til 1899, da den nedbrændte.

Jeg har fået fortalt, at en utilfreds elev stak ild på bygningen for at hævn sig på læreren, der måske havde været lidt for håndfast. Det drejede sig vist om en elev fra Hals. Drengene herfra kom tit til Gaaser som jorddrenge og de blev også sat i arbejde hos læreren. Også vanskelige elever blev ofte sendt til Gaaser, hvis lærer havde ry for at kunne håndtere selv de vanskeligste.

Efter branden blev den nye skole opført, som står den dag i dag.

Indvielse af ny skolebygning år 1900



På billedet af indvielsen ses de lokale honoratiores, og Signe Haslund fra V. Toftegaard og Maren & Marius Meldgaard fra Egebakken i Ø. Hassing har identificeret nogle af dem. Bagerst fra venstre: Lærer Kjær og Katrine Kjær med børnene Orla og Holger. Derefter Poulina Jensen fra Starbæk, Magdalene, Lovinus og Mathilde fra V. Toftegaard og Marie fra Ø. Toftegaard.

Foran fra højre: 1. Jens Jensen Starbæk,, 4 pastor Darre, 5 Jacob Nøhr fra Skrold, 8 Jens Larsen fra Ø. Toftegaard, 9 Otto Eriksen fra V. Hass. Med lyst tøj, 10 Chr. Roesdahl med skæg.

Fra venstre: 2 Chr. Glad fra Gandrup, 3 Andreas Klem fra Vestergaard, stående mellem Glad og Roesdahl.

Hvem blev lærere ?



Ofte bliver læreren for sjov omtalt som "Degnen", og mange skelner ikke mellem betegnelserne skolemester, skoleholder og degn, men der er en forskel. Skolemester og skoleholder havde udelukkende deres virke i skolen og havde således kun indtægter herfra. En skoleholder kunne være en ældre skolemester, der på grund af svigtende helbred havde antaget en hjælpelærer, en substitut, til hjælp med undervisningen. Degnen var en kirkelig embedsmand og havde udover undervisningen pligter i kirken som præstens medhjælper, og han havde indtægter fra dette embede. Den gamle talemåde, "Når det regner på præsten, drypper det på degnen", stammer vel herfra.

De tidligste undervisere for Gaasers børn var således degne, og undervisningen var degnelæsning i kirken. Da Gaaser i 1702 fik egen skole var underviserne herefter skolemestre med forskellig baggrund, idet ingen af dem i de første mange år var seminarieuddannede.

I nov. 1903 fik man egen kirke i Gaaser, og førstelærerne kunne herefter med rette kaldes degne.

Først efter mange år fik landsbyskolerne seminarieuddannede lærere, og den første i Gaaser, der havde en sådan uddannelse, var Poul Palmer, der kom til Gaaser i 1848.

Men hvilken uddannelse havde de forudgående da? Der var mange forskellige typer, men der er ingen tvivl om, at de ikke alle har været kundskabsmæssigt og menneskeligt lige velkvalificerede.

En del havde måske en fortid som herskabstjenere, der som tak for tro tjeneste blev udnævnt til skoleholdere, - andre kunne være bønderkarle, der kunne læse og skrive til husbehov, - afskedigede underofficerer, skræddere eller forulykkede studenter, der af mangel på flid eller naturgaver havde taget tilflugt til en landsbyskole.

Lærerlønnen gav også dengang et magert udkomme, og derfor måtte de fleste lærere have et bierhverv som håndværker, fisker eller landmand for at kunne få føden til sig selv og familien.

I et seminarie reglement fra 1818 hedder det om seminaristen, at han skal i "levemåde og klædedragt vænnes til tarvelighed".

Med den mindsteløn lovgivningen havde fastsat for lærere, var det heller ikke heldigt med for flotte vaner. Mange sogne fandt dog denne løn for stor. Ved siden af den beskedne løn i kontanter fik degnen offer i form af rede penge ved de kirkelige handlinger, han deltog i. Skolemesteren kunne få naturalier, såsom flæsk, brød og smør, og han havde ret til at gå på omgang.

Lærerbladet "Den nordiske Folkeskole" udregnede 1850 den gennemsnitlige lærerløn til 7 ½ skilling og anfører, at den normale daglejerløn var 12 - 16 skilling.

Skolemesterens faste løn i Gaaser hvilede på de 2 legater, der tilsammen gav ham 8 rigsdaler om året. Han var hermed heldigere stillet end mange af kollegerne i sognets andre skoler. For dette beløb skulle han gratis undervise 2 fattige børn, hvis forældre ikke havde råd til selv at betale skolepenge.

Det almindelige var, at de andre forældre skulle betale læreren 1 skilling pr. uge pr. skolesøgende barn (år 1800 i Gaaser, 35 børn i skolen). Herudover skulle bønderne i Gaaser yde 4 tdr. korn til læreren. I andre skoler i sognet opgives dette offer som 1 skæppe pr. ejendom. 4 tønder svarer til 32 skæpper, og det svarer jo ganske godt til antallet af ejendomme. Efter udskiftningen i 1797 fik læreren tillagt 6 tdr. land, - de 2 var erstatning for kornet, og de sidste 4 muligvis til afløsning af tidligere græsningsrettigheder på overdrevet nord for Holtet. Læreren havde dog lige fra begyndelsen haft et lille stykke jord omkring skolen. Foruden dette var det i gamle dage lærerens ret at gå på omgang til spisning hos skoledistriktets forældre, og Alma Bødkegaard har fortalt, at lærer Kjær efter manges formening gjorde lidt rigeligt brug af denne for længst afskaffede ret, idet han mødte flittigt op og forventede, at man skulle fodre både ham og islænderhesten.



Som bierhverv ernærede de første lærere i Gaaser sig som skræddere, og familien gik under tilnavnet "skrædder" i landsbyen. Nærheden til fjorden gjorde, at fiskeri også har spillet en stor rolle i husholdningen for lærerfamilien, ligesom for resten af landsbyen. En lærer druknede under

fiskeri og i lærer Palmers indbofortegnelse findes både en fiskekåg, garn og en åleruse. Desuden har de alle haft et beskedent landbrug. Dette indtil den nye skole byggedes i 1850.

Lærerne i Gaaser



1) Niels Christensen.

Mit bud på rækkefølgen af lærere i Gaaser er baseret på en jubilæums-artikel i Aalborg Stiftstidende fra 1905 i anledning af 200 året for skolens oprettelse. Navnet på artiklens forfatter oplyses ikke, men jeg regner med, at det er lærer Kjær i Gaaser. Han nævner en folio regnskabsbog på gården Østeraagaard, og da han kommenterer lærernes skrift, må han jo have set den. Denne regnskabsbog er siden forsvundet.

Den første landsbylærer, Niels Christensen, var sandsynligvis den fæste-bonde, der boede i en lille gård øst for Bødkegaard (m. 2d), der i 1664 havde htk. 3/4/0/0, 1688 og 1716 htk. 1/5/1/1. Han var nærmeste nabo til den Poul Nielsen (m. 2c), der nævnes i sagen med præsten i Vester Hassing i 1701. Han har vel været rimeligt oplyst og har kunnet læse og skrive til husbehov. Han har sikkert haft en del at gøre med gamle Margrethe Mule og hendes mand, da de kom til landsbyen fra Dronninglund. De blev nære naboer, og da deres svigersøn, Jens Clausen, og arvingerne i 1716 købte gården, er han således også blevet deres fæstebonde. Han blev derfor valgt til lærer, men beholdt sit fæste og drev sin gård med lærergerningen som bijob, men har måske brugt sønnen Niels som substitut, indtil denne afløste ham helt i 1743, måske ved faderens død..

Hans navn er nævnt 1716 i den gamle regnskabsbog, men ellers er hans navn ikke fundet andre steder. Det må således have været ham der ifølge regnskabsbogen kom i strid med de andre bønder om betalingen i 1706, hvorfor der dette år ingen skole blev holdt.

2)Niels Nielsen

Han er født omkring 1690 og blev begravet den 12. Februar 1769, 79 år gammel. Omkring 1715 blev han gift med Maren Nielsdatter. Hun er født omkring 1682 og blev begravet 8. november 1761.

Navnet antyder, at han er søn af den foregående lærer, Niels Christensen, men sikker kan vi ikke være..

Der hersker ikke helt enighed om, hvornår han startede som skolemester. Petresch Christensen mener, at han startede i 1710 (Vends. Årbog 1923 – 24). Chr. Værnfeldt mener, at han var lærer fra 1715 – 69 (skoler og degne i Vendsyssel). Endelig oplyser jubilæumsartiklen fra 1905, at han var lærer fra **1744 – 63**)

Da denne artikel er baseret på regnskabsbogen, anser jeg oplysningerne heri for mest sandsynlige.

Han har vel i årene indtil faderens død, hjulpet sin fader som hjælpelærer, substitut, og har derefter arvet embedet.

Faderen havde udover sit lærerembede stadigvæk sin fæstegård. Niels fik imidlertid ikke nogen fæstegård, og da han ikke alene kunne leve af at være lærer, begyndte han som skrædder at lappe lidt for bønderne.

Den 10. November 1743 oplyser Kjær Herred Tingbog, at han var skoleholder i Gaaser. Her oplyses det også, at han for at tjene lidt ekstra syede og lappede lidt for bønderne, idet han dog ikke kunne kaldes ”ret mesterskrædder”.

Uoverensstemmelsen med hensyn til, hvornår han holdt op som lærer, løses let, idet både 1763 og 1769 må siges at være rigtige, således at forstå, at han selv holdt op med at undervise i 1763, men han fortsatte som skoleholder til sin død i 1769. De sidste år havde han ansat en hjælpelærer til at klare undervisningen.

Den 21. August 1763 var der visitats på skolen, og her oplyses det, at ” skolemester Niels Nielsen har været god, men for hans alderdoms skyld behøver han en hjælp og en substituteur, som han nu haver”.

Jubilæumsartiklen nævner, at Niels Nielsen skrev meget ”slet”, - næsten som et 7 års barn.

Niels Nielsen og Maren Nielsdatter havde vistnok flere børn, og her skal nævnes: **Niels Nielsen**. Født 16. April 1719. Han var først hører hos degnene Tychov og Sandholt i Ulsted i 4 år. Derefter var han privatlærer hos Niels Heilesen på Staegaard, og i 1743 blev han udnævnt til skoleholder i Gandrup. Her var han skoleholder fra 1743 – 1777, og hans søn Jens Nielsen efterfulgte ham 1777 – 1817.

Kjær Herreds Tingbog fortæller den 10/11 1743 og 17/1 1744 om, hvordan han i oktober 1743 blev grebet og bortført fra sit hjem i Gaaser, hvor han var på besøg hos sin fader. Dette overgreb skyldtes Krigskommissær Thøger Lassen fra Aalborg, der ville have ham udskrevet til soldat.

Grev Holck til Wraae, som havde udnævnt ham til skoleholder, greb dog ind, således at han kunne genoptage sit afbrudte skolearbejde. Han var en meget dygtig lærer, og biskop Brorson nævner, at "han varetager sit arbejde på bedste måde". Han blev 6/9 1750 gift med Maren Jensdatter fra Stae. Hun var datter af Jens Ovesen, Stae. En af deres døtre, Margrethe, døbt 25. Marts 1757, blev omkring 1789 gift med Ole Andersen i Vester Bødkegaard i Gaaser.

Bortførelsessagen af 16. Nov. 1743. Kjær- og Hvetbo Herreders Justitsprotokol 1740 - 46.

Fol. 284B.

Denne sag kaster lidt lys over den bortførte unge lærersøns familieforhold i Gaaser.

Faderen er Skolemester Niels Nielsen i Gaaser. Farbroderen Peder Nielsen i Vester-Bødkegaard m. 33, fætter Hans Sørensen (fader Søren Nielsen matr. 31 og bror til læreren).

Følgende indkaldtes som vidner i sagen:

Unge Chresten Pedersen, (fætter, søn af Peder Nielsen m. 33). Niels Sørensen (bedstefader?, 1724/ m.23), Søren Jensen Møller, Gamle Anders Pedersen (1724 /matr. 25), Niels Christensen Meldgaard (morfar?), Niels (Stierbeck) Christensen , der boede hos sin far Chresten Stierbeck (Nielsen?). Han blev senere skolemester i Gaaser.

Skolemester Niels Nielsen (fader), og Maren Nielsdatter (mor), - alle fra Gaaser. Desuden Jens Christensen i Toftegaard (bror til Niels Stierbeck Christensen. Kom til V.Toftegaard i marts 1739).

Efterkommere i Niels Nielsens familie fik i landsbyen tilnavnet "Skrædder".

Christen Dorf

Han var hjælpelærer hos Niels Nielsen fra **1763 - 1767**.

Svend Ågesen.

Han var hjælpelærer hos Niels Nielsen i **1768 og 1769**.

Niels (Christensen) Stierbech.

Han var lærer fra **1770 – 1794**.

Han er født omkr. 1717 og døde omkring 1798. Han var gift med Ane Sørensdatter, f. Omkr. 1731.

Det var almindeligt i Gaaser med tilnavne efter fødegård, fødeby, fødeegn, erhverv eller udseende, og ofte kendte man kun personen på kaldenavnet. Niels Stierbeck/ Starbæk har måske på en eller anden måde haft tilknytning til denne gård, der var en af de gårde, der traditionelt gav sit navn til beboeren. At han også hed Christensen fremgår af folketællingen i 1787.

Det er familie nr. 31, manden opgives som skoleholder, 70 år gammel og gift anden gang. Konen, Ane Sørensdatter er 56 år og gift 1. gang. Der er på det tidspunkt ingen hjemmeboende børn.

Han er den unge mand, der blev indkaldt som vidne i bortførelsessagen i 1743.

Han boede da hos sin far, Chresten Stierbech.

Han havde en bror Jens Christensen, der i 1739 blev fæster på Vester Toftegaard

(se sag om udsættelse af den gamle fæster, Jens Simonsen)

Under ham oplyses det, at den gamle regnskabsbog var forsvundet i 12 år. Han skrev "meget slet".

Niels Stierbechs datter Johanne fik sønnen Niels udenfor ægteskab. Fader var Mads Erichsen, geworben Tambour. Barnet avlet i Oluf Andersens gård (Vester Bødkergaard), hvor begge tjente. Mads Erichsen selv født udenfor ægteskab i 1759 (mor Maren Christensdatter fra Plovhuset i Gaaser og far Erich Rasmussen fra Meldgaard).

Ved folketællingen i 1801 ses følgende:

Familien er flyttet til det lille husmandssted matr. 47, der er nabo til skolen. Her bor den forhenværende skoleholder som "inderste" med sin kone. De er nu 85 og 75 år gamle. Han beskrives som vandfør og nyder almisse. Sammen med dem bor datteren Birgitte, 36 år og ugift og går i dagleje. Hun har datteren Mariane på 8 år. Under samme tag bor også sønnen Søren Nielsen, der er 37 år og ugift. Han bor til leje som inderste og er hjulmand.

Husbond her er sønnen Christen Nielsen, også kaldet "Sterken" sammen med konen Johanne og 4 børn. Han er husmand med jord.. Man kan forestille sig, at der har været meget trange forhold i det forhenværende lærerhjem, og at der var tale om social nedtur.

Jens Pedersen.

Han var lærer fra 1795 – 1811. Derefter blev han forflyttet til Øster Hassing.

Det var under ham skolen blev bygget om.

Han er født omkr. 1774, og han døde 29. Maj 1820.

Gift 1. gang 1795 med Ane Kirstine Rasmusdatter

Gift 2. gang 1798 med Margrethe Pedersdatter. Hun var datter af Peder Nielsen i Elgaard i Ulsted ("Esbenslægten"). Gift 3. gang med Birthe Marie Nielsdatter. Børn: Peder f. 1795, Jørgen f. 1799, Peder f. 1800, Ane Catrine f. 1807, Marie Catrine f. 1816.

Christen Mortensen.

Han var lærer fra 1812 – 13. Forfatteren til jubilæumsartiklen roser hans håndskrift, som kaldes "meget flot".

Albert Philip Kaalund.

Han var lærer i Gaaser i 1814, men hans lærergerning her blev kun kort, idet han den 8. August 1814 druknede på fjorden, velsagtens under fiskeri.

Han var født omkr. 1778 og havde tidligere været skoleholder i Hellum sogn. Han var gift med Margrethe Bloch.

Anders Kristian Holm.

Han var lærer i Gaaser fra 1815 – 1838. Han var både gårdejer og skolelærer.

Folketællingen i 1834, som han i øvrigt selv har udfærdiget, oplyser, at han og hans 15 årige søn, Laurits Peter Holm, boede på skolen, men også ejede nabogården Vester Møllergaard, eller som den hedder i dag Haraldsminde. Hans kone, Else Christensdatter, der stammede fra Vust Sogn, boede ikke sammen med dem. Hun boede i et lille hus i Gaaser By, matr. 43, og i folketællingen oplyses det kun, at hun er fraflyttet sin mand og lever af hans bidrag. Lærer Holm har vel været flov over situationen og ladet være med at oplyse, at manden var ham selv. Skilsmisse var en yderst sjælden sag dengang, og det er helt sikkert blevet drøftet grundigt ved kaffebordene i landsbyen. I folketællingen 1840 skriver Skolelærer Palmer, at hun er enke og nyder pension. I 1845 oplyser Palmer, at Else Christensdatter "nyder underholdningsbidrag af sin fraseparerede mand, skolelærer Holm, forhen i Gaaser". I 1850 havde den fraskilte, 67 årige Else Christensdatter taget et 4 årigt plejebarn, Jeppeline Svendsen, i huset, - sikkert for at supplere sin magre indtægt.

En hartkornsekstrakt fra 1844 oplyser, at lærer Holm ejede 2 huse i landsbyen. Det ene var matr. 41, som blev udlejet og senere solgt til Espen Nielsen. Det andet var matr. 43, som tidligere var beboet af Niels Johansen, men som senere efter skilsmissen overgik til Madam Holm, som så selv beboede huset.

Folketællingen i 1845 oplyser, at sønnen, Laurits Peter Holm, boede på Vester Bødkergaard. Han var da 25 år gammel og var gift med den 41 årige Ane Christensdatter, enke efter den forhenværende ejer, Niels Christensen Koldkier. Det var under Laurits Peter Holm, at ejendommen skiftede navn til Holmsminde.

Fortalt af Anders Thomsen (forhen ejer af Haraldsminde)

Engang for mange år siden lå "Haraldsminde" eller som gården dengang hed "Vester Møllergaard" lige vest for tvillinggården "Øster Møllergaard". På gården var der spøgeri i en sådan grad, at man besluttede at nedrive den og genopbygge den på marken ca. 500 meter nord for den gamle plads.

Da man nedrev stuehuset, fandt man liget af et nyfødt barn under lergulvet, og her var så forklaringen på spøgeriet.

Senere kom det frem, at moderen til barnet var en husbestyrerinde på gården, der var blevet gravid med en lærer, der havde sit arbejde på den gamle skole ved fjorden. Kan dette have været den fraskilte lærer Holm?, der foruden et par huse i landsbyen også ejede Vester Møllergaard.

Den ny udflyttede gård nedbrændte under høhøsten i 1914, og den blev derefter flyttet til sin nuværende plads



Poul Palmer

Han var lærer i Gaaser fra 1839 – 1873, og han var den første af dem alle, der havde en rigtig læreruddannelse, - han var seminarist.

De første 11 år arbejdede han i skolen ved fjorden, og fra 1850 flyttede han med til den nye skole nord for byen.

Folketællingen i 1840, som han selv udfærdigede, oplyser, at han er født i 1813 i Hellevad sogn. Hans kone hedder Christine Christensdatter, og hun er født i 1814 i Torslev Sogn. De havde i 1840 en tjenestepige, Ane Marie Christensdatter, også fra Torslev. Hun er sikkert konens søster. De er sikkert blevet gift kort tid før de kom til Gaaser, for det oplyses, at deres eneste barn er et udøbt drengebarn.

Det fortælles, at han var meget påholdende i pengesager, og at han ikke altid var villig til at betale sine regninger og af og til førte retssager. Dette har jeg ikke undersøgt, men i Aalborg Stiftstidende nr. 55 af 1842 har jeg fundet følgende auktionsannonce, der for det første viser, at han ikke altid har betalt sin gæld godvilligt, - og for det andet, at hjemmet vel i grunden må siges at være ganske velstående.

Auktions annonce 1842

I følge Requisition fra Procurator Dannisøe af Aalborg, paa vedkommende Udlægshavers Vegne, bliver ved Auktion, som afholdes hos Skolelærer P. Palmer i Gaaser By pr. Hals, Torsdagen den 31 te dennes, Formiddag kl. 8, bortsolgt det denne tilhørende og udlagte Ind- og Udbo, der iblandt andet bestaar af: Sengeklæder, Dragkister, 1 Schatol, 2 gode Jernkækelovne, 1 Kobber - gruekjedel, Jerngryder, Borde, Stole, Speile, 1 godt Skydegevær, 1 Stueur, 1 4 lps. vægt, en Deel Byg og Havre, nogle nye Kærter, Tobak, Sæbe, Tran, Hør, Garn, Ankere, Kar og Kjøkkentøj, en Deel Farve-varer, Urtekramvarer, og 10 lange Birketrær, samt en Fiskekaag, og endelig: 4 gode Mælkekøer, 4 faar, og en Saug, samt en Asleruse m.m.; mod contant Betaling ved Hammerslaget.

Dette bekendtgjøres herved til Liebhabers Underretning.

Nørre - Sundby, den 14 de Marts 1842

Lange

Stillet over for denne trusel har Palmer ikke opgivet men derimod appeleret, for den 26. marts kan man i Stiftstidende læse følgende notits.

Den til Torsdagen den 31 te dennes averterede Auktion hos Skolelærer P. Palmer i Gaaser, over dennes udlagte Eiendele, bliver herved efter Reqvirenten, Procurator Dannisøe's Begjæring, formedelst iværksat Appel, tilbagekaldt indtil videre.

Nørre - Sundby, den 26 de Marts 1842

Lange



Hvordan sagen endte vides ikke, men af annoncerne fremgår helt tydeligt, at lærerhjemmet har satsset på selvforsyning med alle slags fødevarer. Det gælder både kød, mælk, korn og grøntsager. Herudover benyttede man sig af den omgivende natur med jagt og fiskeri. En besætning på 4 gode køer, 4 får og en so er bemærkelsesværdig stor for en lærerfamilie.

På det tidspunkt sidst i 1840erne var skolen meget nedslidt og trængte til reparationer, idet den havde stået siden 1798. Men der var også tanker om, at bygge en helt ny skole, og man kunne ikke helt finde sine ben i sagen, så i første omgang blev det ved reparationerne.

I 1850 oplyser folketællingen, at lærerens gamle far, den 80 årige Jens Peter Palmer fra Sindal, og konens gamle far, den 68 årige Christen Christensen fra Torslev, begge har taget ophold på skolen og forsørges af læreren. Konens søster, tjenestepigen Ane Marie er der også stadigvæk.

Det må således have været meget trangt i det lille lærerhjem ved fjorden, og når det af gamle gåsboere fortæltes, at læreren var både kolerisk og trættekær, så har det vel haft sine gode grunde.

Han har sikkert været glad, da han i 1850 kunne flytte til den nye skole med mere plads. Den nye skole kom til at ligge i den nordlige del af landsbyen, nord for Toftegårdene, da det betød en kortere skolevej for det nu udvidede skoledistrikts elever fra Holtet. Han har dog sikkert savnet de 6 tdr. land og fjorden med fiskeriet og jagten.

Børn: Jens Peter Esbach Palmer f. 1839, Adelaide Palmer f. 1841, Petrine Palmer f. 1846, Antonette Palmer f. 1854

Fortalt om skolen i lærer Palmers tid.



"Kok Marie", der var "Peder Koch" Thomsens bedstemoder, var elev hos lærer Palmer. Hendes rigtige navn var Marie Klara Jakobsen. Hun blev gift med Niels Peter Thomsen Koch, en søn fra Øster Møllergaard, og de fik en lille ejendom lige øst for Bødkergaard i Gaaser. Hun døde i 1941 og var da 85 år gammel.

Hun fortalte barnebarnet Peder, der voksede op hos hende, at hun havde gået på den gamle skole ved fjorden, lige inden den blev lukket. Dette kan imidlertid ikke passe, da hun ikke var født på det tidspunkt, da skolen blev lukket i 1850. Forklaringen må være, at hun har fået følgende fortalt og ikke selv oplevet det. Hun fortalte bl.a., at børnene i de yngste klasser for at spare ikke brugte rigtige tavler og grifler. De havde i stedet små trækasser med strandsand og skrev med en pind. Det var måske en ide til spare ivrige politikere.

Samme gamle dame fortalte ligeledes, at hun i 1864 boede et sted nede i Sønderskoven (vistnok nær dammen), og at hun kunne huske, at preusserne marcherede gennem skoven kort efter slaget ved Lundby.

Fortalt af Peder & Agathe Thomsen Koch i Gaaser



Hans Thomas Jessen

1873 - 1896

Jessen var lærer i Gaaser fra 1873 til sin død den 11. April 1896. Han kom fra Goldebæk i Slesvig, hvor han blev født den 6. februar 1810.

Hans kone hed Marie Christine Jessen (f. Hofer), og hun er født i Joldelund i Slesvig. Hun døde i Aarhus den 26.

September 1908.

Begge ligger begravet på Øster Hassing kirkegård. Gravstedet er nu sløjfet, men stenene kan ses i den sydøstre ende af kirkegården.

De var optanter, der forlod Slesvig efter den tabte krig i 1864.

Børn: Christine Marie Jessen f. 2/12 1871, Carl Jessen & Johannes Ferdinand Jessen f. 4/11 1873, Valdemar Jessen f. 28/4 1878, Elise Jessen & Anna Jessen f. 8/3 1880, Dagmar Jessen f. 12/11 1882.



Anna Jessen
Datter af lærer Jessen

Fru Jessen fra København
Plejemor for Anna Jessen



Poul Pedersen Kjær

1896 - 1936

Efter lærer Jessens død overtog hans gamle elev, Poul Pedersen Kjær, embedet i 1896. Han fortsatte uafbrudt i 40 år, indtil han blev pensioneret i 1936 og flyttede til Aalborg.

Han er født i Vester Toftegaard den 3. April 1870, som søn af Christian Pedersen Kjær og hustru Ane Marie Poulsdatter.

Her voksede han op sammen med sine 2 yngre søstre Magdalene og Mathilde. På et tidspunkt blev han angrebet af børnelammelse, og han havde indtil sin død besvær med sit ene ben. Denne delvise invaliditet er måske også grunden til, at han valgte at studere i stedet

for at efterfølge sin far som landmand på Vester Toftegaard. I stedet overtog hans ældste søster Magdalene gården sammen med sin mand Lovinus Jensen. Forældrene blev skilt på grund af faderens alkoholmisbrug, der bragte gården i fare. Han havde været en af Estrups ridende gendarmere og var ikke faldet godt til hos bønderne i Gaaser, og det endte med, at hans svoger, Jens Jensen Starbæk, hjalp svigerinden til skilsmisse og fik sendt manden over fjorden til Kongerslev.

Det pinte lærer Kjær, når børnene stak til ham med dette.

Sin første undervisning fik han hos lærer Jessen i Gaaser Skole, og derefter tog han præliminæreksamen.

I et år derefter 1887/88 var han huslærer på Mellem Neisig for børnene Christjane Eriksen og hendes broder samt Simon Poulstrup (oplyst i et brev fra Kjær til Kr. Værnfelt)

Derefter kom han på seminariet i Jelling, hvorfra han blev dimitteret i 1891.

I 1892 blev han andenlærer i Højsmarke på Lolland. Derefter blev han i 1895 førstelærer i Gerå, og endelig fra 1896 blev han førstelærer i Gaaser. Den 29. Oktober 1895 blev han gift med Katrine f. Jensen. Hun er født den 21. Februar 1867 i Middelfart.





I ægteskabet var der følgende børn:

Hans Orla Kjær, f. 22/7 1897

Arne Holger Kjær, f. 8/12 1898

Gustav Sofus Kjær, f. 31/8 1901

Åge Valdemar Kjær, f. 8/3 1903

Dette billede af lærerfamilien er taget i 1903, da den yngste søn Åge blev døbt.

Man kan roligt kalde lærer Kjær et barn af egnen, idet han gennem sin moder Ane Marie Poulsdatter, der var barnefødt på Vester Toftegaard, var beslægtet med mange familier på egnens gårde, - bl.a. Starbæk på Holtet, Egen i Øster Hassing, Nygaard og Øster Toftegaard i Gaaser samt Melgaard og Mølholt i Hals.

Han skabte sig snart stor respekt om sin person og kom med tiden til at varetage mange tillidshverv. Han var organist, kirkesanger og kirkeværge ved Gaaser Kirke, og gennem en årrække var han formand og kasserer for menighedsrådet og medlem af værgerådet.

Han var også noget af en selskabsmand, og når der var budt til fest på gårdene, var han altid selvskrevet til at komme med. Han ankom som regel helst alene, kørende i sin lille jumbe forspændt med islænderhesten. Hans nærighed var nærmest legendarisk, og karlene på gårdene klagede over, at han havde meget svært ved at slippe en skilling, når de hjalp ham med at spænde hesten fra. Det blev som regel til en 5 øre. Historien om hans forlegenhed, da han engang ved en fejltagelse kom til at tage en større mønt frem, cirkulerede i mange år til stor moro i landsbyen.

I fordums tider havde det været lærerens ret at gå på omgang på gårdene. Denne ret var ganske vist ikke længere i kraft, men lærer Kjær søgte efter bedste evne at genoplive den. Han kom ofte på besøg og som regel ved spisetid.

Alma Bødkergaard har fortalt, at så skulle han også have lidt foder med hjem til hesten, og købmand Larsen har fortalt en sjov historie om hvordan Kjær blev snydt for sin mad (Gaaser By 10, Høkere og købmænd).

Torsdag den 25. Juni.

Dødsfald



Pens. Lærer P. P. Kjær, fh. Gaaser.

I en Alder af 72 Aar er pensioneret Førstelærer P. P. Kjær, tidligere Gaaser, nu Annebergvej 13, Aalborg, afgaaet ved Døden.

Lærer Kjær stammede fra Gaaser, hvor Faderen havde V. Toftegaard. Han blev i 1896 kaldet som Lærer ved Gaaser Skole, og her virkede han i 40 Aar, indtil han i 1936 tog sin Afsked og flyttede til Aalborg. Gennem sin Lærergerning og som Privatmand kom Lærer Kjær i nær Berøring med Egnens Befolkning, og de kom alle til at sætte overmaade stor Pris paa ham. Han gik til sin Lærergerning med Kærlighed, og den satte rige Spor i Byens opvoksende Ungdom. Han var ligeledes Organist og Kirkesanger ved Gaaser Kirke, og gennem en Aarrække var han Formand og Kasserer for Menighedsraadet og Medlem af Værgeraadet. Et smukt Bævis for Beboernes Hengivenhed fik han, da han efter sin Afsked hyldedes af Egnens Beboere ved en Afskedsfest i Gaaser.

Lærer Kjær var rask lige til det sidste. Han sov stille hen i Nat uden nogen som helst forudgaaende Sygdom, rimeligvis ramt af et Hjerteslag. Han efterlader sig foruden sin Hustru fire Sønner og en Datter. En af Sønerne er KommuneLærer Orla Kjær, Aalborg.

Når de gamle i Gaaser af og til hovedrystende snakkede om de forfærdelige og kaotiske tilstande, der råder i skolen nu til dags, så mindedes de med glæde deres egen skoletid, hvor der var ro og orden og styr på tingene. Man pjattede ikke tiden væk med narrestreger, og man tog hatten af, når man mødte læreren efter skoletid.

Den elev, der ikke kunne indordne sig efter dette, måtte sande, at læreren slog en proper næve og ikke lagde fingrene imellem,- men det skal siges, at dette ikke ofte var nødvendigt, idet et strengt blik over brillekanten som regel var tilstrækkeligt til, at selv den værste ballademager blev from som et lam.

Hans ry blev efterhånden sådan, at man fra andre skoledistrikter sendte vanskelige elever hertil, for man vidste, at gaaserdegnen kunne ordne dem. Nogle af disse drenge kom fra Hals, og læreren krævede gerne, at de skulle muge ud i stalden og ordne hans have.

I 1899 brændte skolen, og jeg har fået fortalt, at det var en af disse drenge, der satte ild på skolen. Jeg har ikke kunnet finde avisomtale af det, så det er muligvis en skrøne.

Når gåserboerne af og til blev komplimenteret for deres flotte skrift, var svaret altid, at de havde skam også gået i skole hos lærer Kjær, og der lærte man noget. Et andet kendetegn ved de gamle Kjær elever var, at de ved festlige lejligheder altid stod op og holdt en tale, - det hørte i deres verden med til god opdragelse.

Købmand Larsen har fortalt, at ved et bestemt sølvbryllup varede talerne 5 timer, så der næsten ikke blev tid til at spise.

Der lød dog også andre og mindre glade toner. Det siges bl.a., at han ikke havde stor tålmodighed med de svage i skolen, - og at han skelede lidt vel meget til, fra hvilket hjem børnene kom, og hvilke gaver til husholdningen de medbragte. Hans hån kunne være dræbende, og han kunne virke noget hoven. Men kort fortalt og uden overdrivelse kan det siges om ham, at han satte sit præg på vore forældres og bedsteforældres generation i landsbyen.

Da han trak sig tilbage til sit nye hjem på Annebergvej 13 i Aalborg i 1936, hyldedes han forinden af egnens beboere ved en stor afskedsfest i Holtet Mejerisal.

Han døde i 1942 i en alder af 72 år, og han ligger begravet i familiegravstedet på Gaaser Kirkegaard

Herunder Vester Toftegaard, der var lærer Kjærs fødehjem, og som indtil for få år siden først tilhørte hans søster og svoger og derefter deres datter og svigersøn.

VESTER TOFTEGAARD



VESTER TOFTEGAARD

Præntet og skrevet blad fra Gåser skole i fotokopi. Original dokumentet findes på Vester Toftegaard i Gåser. Eleven hed Hans Nielsen, og han har - vel under lærerens vejledning - lavet dokumentet, lige før han blev udskrevet af skolen.

Børn

Skal ved lydighed vise
at de elske deres forældre. Det er det Vor Frelser
sætter som det søgte Kendetegn på Kærlighed
til ham selv, at vi adlyde hans Vilje. - Og hvad Lydig-
hed hvad lydighed mod forældrene angår, så har og Christus og deri
foregået børn med et fuldkomment Eksempel. - Da han var blevet til-
bage i tempelet, blev han der opledt og sat i rette af sin Moder,
fordi han havde forvoldt hende denne store Sorg. - Med hvilken ær-
bødighed overbeviser han hende om, at han ikke havde gjort andet,
end det han burde. - Hvor lydig følger han da straks med hende og
kom til Nazaret, og var sine forældre underdanig.-
Fatter da denne Beslutning kære unge kristne Barn, at du stedse og
altid ærer og lyder, tjener og understøtter dine Forældre.
Bed Gud om Nåde dertil og bliv bestandigen deri, så skulle du blive
Gud behagelig, og dine Forældres Velsignelse skulle komme over dig.

Hvo som frygter Gud
frygter for intet.
Hvo som ej frygter Gud
må frygte for alting.





1902 - 1932

Frk. Jensen var lærerinde i Gaaser fra 1902 til 1932. Hun er født den 6. November 1879 i Linderum Skole, som datter af lærer Lars Kristian Jensen og hustru Anna Maria.

Faderen var en foregangsmand, både som lærer i sit kald i Stae og som landmand, og hele hans børneflokk tog lærergerningen op. (Om ham kan der læses i Dansk Præste- og Sognehistorie, Aalborg Stift 1959, s. 150 – 151).

Helga kom som 23 årig til skolen i Gaaser, hvor hun blev andenlærerinde. Hun var efter sigende en meget køn pige, som hurtigt blev vellidt af alle i byen. Desværre var hendes helbred meget dårligt, og hun var ofte syg.

Som lærerinde indgød frk. Jensen ikke samme skræk og respekt som lærer Kjær, og af gåserboernes snak fik man det indtryk, at den ballade, man ikke turde lave hos læreren, lavede man i stedet mod lærerinden, som vel var værgeløs overfor de mange, grove løjer.

Mange angrede senere deres opførsel og mindedes hende som en dygtig og uendelig mild og rar lærerinde.

Hun forblev ugift til sin død den 9. April 1936, og hun ligger begravet på Vester Hassing kirkegård. På stenen kan læses følgende.

Hold mig ikke op,
Thi Herren har givet mig lykke
På min rejse.

I tiden efter Helga Jensens afgang virkede et par af lærer Kjærs niecer fra Vester Toftegaard kortvarigt som vikarer på skolen.



Lærerinde Anna Bjerg (f. Hovn) 1932 - 1965

Hun er født på Voldkærgaard i Jetsmark sogn den 31. December 1909 som datter af gårdejer Jens Hovn og hustru Andrea, f. Hedegaard.

Efter afsluttet lærereksamen i 1930 fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg startede hun den 1. November samme år som vinterlærerinde i Ålebæk ved Hals. Efter dette vinterhalvår skiftede hun den 1. Maj og startede på Pisselhøj Skole i Himmerland, hvor hun blev til den 31. Aug. 1932.



Herefter gik turen til Gaaser, hvor hun startede den 1. September samme år. Her blev hun, indtil skolen blev endeligt lukket i 1965.

Den 22. September 1935 blev Anna Hovn gift med Søren Bjerg, der på det tidspunkt tjente som karl hos Thomas Klem på Vestergaard.

I ægteskabet var der 2 børn: Chrenn f. 26. August 1938 og Gertrud Katrine f. 23. Februar 1944

Søren Bjerg drev en tid en vognmandsforretning, men da krigen kom, gik forretningen i stå, og han begyndte derefter igen som landmand, idet han arbejdede på forskellige gårde i byen, - dog mest på Øster- og Vester Toftegaard. Han døde den 12. September 1944.

I skolen tog fru Bjerg sig med stor dygtighed af fagene regning, religion, geografi og sang, mens læreren havde dansk og historie.



Da Centralskolen i Gandrup blev åbnet i 1962, sendtes de 4 ældste årgange derhen, og læreren fulgte med. Også fru Bjerg fik tilbuddet om at flytte med, men hun foretrak at blive i Gaaser, hvor hun fortsatte med at undervise de 3 yngste årgange. En tid blev der for mange timer, og hun fik så assistance af fru Rønn fra Gandrup. I 1965 lukkedes skolen endeligt, og fru Bjerg måtte derfor omsider skifte til centralskolen, men hun blev endnu en tid boende i sin lejlighed på 1. Sal i Gaaser Skole.

Hun blev pensioneret i 1977. Hun boede herefter i sit hus på Skivervej i Gandrup til sin død den 11. Januar 2000.

Einer Emanuel Helvig

1937 - 1940

(foto: se skolebillede fra 1940)

Han er født den 13. Januar 1906 i Aarhus. Først var han 2. Lærer ved Louns Skole fra 1930 til den 31. December 1936. Herefter blev han 1. Lærer ved Gaaser Skole fra 1. Januar 1937 til 13. September 1940.

Folkeregistret oplyser, at han den 1. September 1938 flyttede til København, og at han kom tilbage den 20. Juni 1939. I 1940 flyttede han til Løgstør Skolevæsen. Hustru: Ester Lund, født den 8. September 1910 i Louns Sogn.

Kristen Møller Markussen

1941 - 1949



Født den 23. Februar 1903 i Øster Hassing. Han var først 2. Lærer i Vester Hassing fra 1931 til den 1. Januar 1941. Herefter kom han til Gaaser Skole, hvor han blev ansat som første lærer. Denne ansættelse varede til 1. Oktober 1949, hvorefter familien flyttede til Sorø. Hustru: **Anna Elisabeth** (f. Mortensen), født den 19. Juli 1903 i V. Åby.

Børn: Carl Peder & Helle

Fru Markussen var en tid ansat ved skolen i Østerågård, og da hendes mand i 2 år (1947 - 49) arbejdede som lærer i Sydslesvig, vikarierede hun for ham i Gaaser. (Fortalt af fru Bjerg)

Lærerfamilien med nabofamilien sommer 1943.

Fra venstre: Marius Larsen, lærer Markussen, Andreas Larsen, Pouline Larsen, fru Markussen og Dagmar Larsen med sønnen Jørn (forfatter til dette skrift)
Foran: Carl Peder og Helle





Førstelærer Markussens stue i Gaaser skole omkring 1948.



Hr. og fru Markussen på vej I kirke

3 og 4 klasse samlede for at tage afsked familien Markussen okt. 1949



Billeder fra Gaaser Skole i 1940'erne



Chrenn Peder (til højre) sidder på cyklen. Det er en af de mange børn i Gaaser skole i 1940'erne.



Her sidder fra venstre, Carl Peder, Helle og Chrenn. Murstenene i baggrunden var til det nye klasseværelse.



Carl Peder og Chrenn leger med vand i sommerferien.





1. klasse m. fl. 1942. Øverst fra venstre: 1Jakob Svendsen, 2 Inger Jensen, 3 ?, 4 Astrid J, 5 ?, 6 Orla Larsen. Midten fra venstre: 1 Tove Jensen, 2 Jørn Justsen, 3 Harry Christensen, 4 Villy Sønderstrup. Forrest fra venstre: 1 Chrenn, 2 Villy Drejer, 3 Helle Markussen.



Indgang til 1. lærerens lejlighed.

Tage Torp Knudsen

1950 - 1953

Født den 26. April 1923 i Gedsted. Han var lærer ved Arden Skole fra 1. November 1948 til 1. Februar 1950. Derefter Gaaser skole indtil 3. November 1953, hvorefter han kom til Ørling Skole i Ørling- Falling kommune.
Hustru: Karen, f. Christensen den 26. Marts i Løkken.

Fra november 1953 og til april 1954 varetoges vikariatet af pastor Nielsens søn fra Hals



Holger Christensen ("Gaaser Christensen")

1954 - 1962

Han er født den 28. Juli 1926 på Tranum Enge nær Tranum. Her havde forældrene, Karl Marinus Christensen og hustru Marie, et landbrug, og her voksede Holger op som nr. 4 i en søskende flok på 8.

Han er dimitteret fra Nr. Nissum Seminarium i 1951 og fik sit første embede i Esbjerg ved Stormgades Skole, hvor han blev et år. Herefter blev han anden lærer ved Bjerre Skole nær Horsens, og dette varede indtil 1. April 1954, hvorefter turen gik nordenfjords til Gaaser.

Følgende er "Gaaser Christensens" egen beretning om mødet med landsbyen og dens beboere.

Skindbjerg, januar 1983

En dejlig forårsdag med sol over landet, det var 1. April 1954, kom undertegnede til Gaaser. Efter ansøgning var jeg af Aalborg Amts Skoledirektion kaldet til førstelærer ved Gaaser Skole. Hertil hørte ansættelse som kirkesanger og kirkebylærer ved Gaaser Kirke samt tjenestebolig på skolen.

Denne tjenestebolig var i alle måder stor og rummelig,- eksempelvis var loftshøjden over 3 meter, men huslejen var til gengæld lav, hvilket lærerlønnen på samme tid i øvrigt også var,- på trods af løntilskud fra Margrethe Mules og Niels Mollerups legater til skoleholderen i Gaaser. Dette tilskud var på 17 kroner årligt.

Straks efter ankomsten følte vi os ilde til mode, selv maden og kaffen smagte os ikke. Måske erindrer gamle skoleelever historien om Thors rejse til Udgård, hvor han skulle hente sin hammer. Under den efterfølgende drikkekonkurrence med jætterne var Thors drikkehorn forbundet med havet. På ganske samme måde havde de mænd i Gaaser i deres visdom forbundet vandværkets borerør med Limfjorden, så der var saltvand i hanerne. I mange år derefter gik vi i bogstaveligste forstand over åen efter vand.

I skolen fungerede tingene efter hensigten i 40 ugentlige timer på klassen. Vi holdt et passende arbejdsklima ved hjælp af kakkellovne. Ro og orden opretholdtes ved Guds hjælp og lidt håndkraft, - nok mest det sidste, hvilket var i god overensstemmelse med skolelovgivningen, skolekommissionen og forældrenes fornuftige synspunkter dengang. Hunden tjente til føden ved at påtage sig overvågningen af eleverne i frikvartererne, så vi kendte ikke til nutidens mobningsproblemer i skolegården.

Undervisningen på begynderstadiet byggede på systemet "Ole Bole" med Storm P's tegninger. Skoleåret begyndte den 1. April, og kun en sinke kunne ikke selvstændigt læse "Knold og Tot" og Aalborg Amtstidende ved juletid i første skoleår.

Man må nok forestille sig, at en ny lærers liv og levned i arbejde som i fritid af befolkningen blev fulgt med stor opmærksomhed. Enhver havde tid til en snak om tingenes tilstand, og med korte mellemrum indbød man til fest, som alle med lethed syntes at finde en lejlighed til at afholde. En sådan fest indledtes ofte med fortæring af flere tønder spegesild, nogle grise eller et par okser, hvortil man nød indholdet af små og store glas, som til stadighed holdtes fyldte af en eller flere dertil direkte ansatte personer. Efter det indledende "heat" blev der udtalt bevingede ord af mejeristen, degnen, naboer og andre venner. I pauserne rungede "Det store Halejuja", "Vesterhavsbrølet" eller "Gaaserjubelen", som kunne fremkalde bølger på Limfjorden hen ad de små morgentimer, hvor kortspil, dans og højrøstet samtale sank til niveau med solopgangen.

En sådan fest kunne eksempelvis få kirkesangeren til at sove over sig en påfølgende søndag formiddag, hvor præsten prædikede i kirken om: "Den kolde vind, der blæste fra smeden af og østerud af Gaaser".

Lad disse nostalgiske erindringer (nostalgi = hjemlængsel) lyde som en hjertelig tak til tidligere elever og de mange andre venner, som jeg vandt i min tid som lærer ved Gaaser Skole.

Endnu mange år efter lyser disse samt mange andre gode erindringsbilleder som stjerner på himlen i en mørk tid.

Skolebillede fra 1881



Billedet har tilhørt Pouline Jensen fra Starbæk på Holtet. Hun ses på forreste række som nr. 3 fra venstre (hun har sin lille fætter fra Melgaard i Hals med).

Hun var gift med Andreas Larsen fra Nygaard i Gaaser. Hun er født den 22. juli 1868.

Originalbilledet findes hos Jørn B. Larsen i Gaaser.

Lærer Jessen og hans kone samt tjenestepige, Louise Sofie Fich, Hals, ses midt i billedet, der som baggrund har den gamle skolebygning, der senere efter branden i 1899 kom til at fungere som udhus, garager og toiletter.

Skolebillede fra ca. 1885



Billedet har tilhørt Andreas Larsen fra Nygaard i Gaaser. Han ses på bagerste række yderst til højre. Han er født den 24. august 1871.

**Lærer Jessen og hustru ses i døråbningen
Originalbilledet findes hos Jørn B. Larsen i Gaaser**

Skolebillede fra ca. 1908



Billedet har tilhørt Jens (Christensen) Starbæk på Holtet. Han ses på bagerste række som nr. 3 fra højre. Han er født den 9. marts 1894

Læreren er den nye lærer Poul Pedersen Kjær, der er hans mors fætter.

Originalbilledet findes hos Hans Chr. Starbæk på Holtet.

Gåser skole 1910



<u>Nr.</u>	<u>Barnets navn</u>	<u>Faders/ værgers navn</u>	<u>Stilling</u>	<u>Adresse</u>	<u>Fødselsdag og år</u>
------------	---------------------	-----------------------------	-----------------	----------------	-------------------------

Forrest fra venstre:

1.	Karl	Christian Kock	gårdejer	Gåser, Elmelund	28. apr. 1904
2.	Jenny	Lars Løden	gårdejer	Gåser, Ågård	6. dec. 1902
3.					
4.	Jacob	Peter Bengtson	møllesjer	Holtet mølle	20. sept. 1903
5.	Marie	Karl Kristensen	husmand	Gåser	3. marts 1902
6.	Emmanuel	Lars Dahl	husmand	Holtet	10. marts 1903
7.	Anders	Niels Chr. Larsen	fodermeister	Gåser, Skrold	3. dec. 1901
8.	Konstance	Pedersen Havu	gårdejer	Gåser	16. juli 1899
9.	Armandus	Lars Dahl	husmand	Holtet	3. marts 1900
10.	Johanne	Erud Kælen	husmand	Gåser	25. aug. 1901
11.	Mary	Karl Sørensen	smed	Gåser, vest	25. juni 1903
12.					

Restforreste række fra venstre:

1.	Thomas Th.	Christian Kock	gårdejer	Gåser, Elmelund	9. marts 1901
2.	Niels	Christian Kock	gårdejer	Gåser, Elmelund	30. jan. 1899
3.	Elise	J. Andersen	smed	Gåser, øst	3. apr. 1902
4.					
5.	Johanne Peders.	Marie Barentsen	enke	Gåser, Bunken	26. jan. 1900
6.					
7.	Inger	Lovinus Jensen	gårdejer	Gåser, V. Toftegrød.	13. dec. 1901
8.					
9.	Lesetty	Ole Simonsen	gårdejer	Gåser, Sdr. Nygård	6. juli 1901

1910

Næstforreste række fortsat:

10.	Åge	P.F. Kjær	lærer	Gåser skole	8. marts	1903
11.						
12.	Emil	Kristian Gade	Temperimester	Gåser	7. aug.	1901

Tredje forreste række:

1.	Mary	Søren Barentsen	husmand	Gåser	5. marts	1903
2.						
3.	Anton	Sørensen	husmand	Holtet	26. juli	1901
4.						
5.	Julie	Lars Løden	gårdejer	Gåser, Ågård	22. dec.	1900
6.	Johan	Else Marie Barents.	enke	Gåser, Bunken	5. aug.	1903
7.	Anton	J.P. Kristjansen	husmand	Gåser	10. feb.	1903
8.	Marius	Lars Dahl	husmand	Holtet	30. maj	1901
9.						
10.						
11.						

Tredje bagerste række:

1.						
2.	Marie	Lovinus Jensen	gårdejer	Gåser, V. Toftegård	2. dec.	1898
3.						
4.	Bertha	Terkel Bertelsen	husmand	Gåser	27. apr.	1898
5.	Orla	P.F. Kjær	lærer	Gåser skole	22. juli	1897
6.	Gertrud	Lovinus Jensen	gårdejer	Gåser, V. Toftegård	14. sept.	1896
7.	Holger	P.F. Kjær	lærer	Gåser skole	8. dec.	1898
8.	Frederikke	Ole Simonsen	gårdejer	Gåser, Sdr. Nygård	11. okt.	1895
9.	Niels	Kristian Mann	gårdejer	Gåser, Søndergård	17. feb.	1900
10.	Karla	J.P. Kristjansen	husmand	Gåser	7. juli	1900
11.	Petrine	Lars Løden	gårdejer	Gåser, Ågård	25. juli	1898
12.	Gustav	P.F. Kjær	lærer	Gåser skole	31. aug.	1901

Næstbagerste række:

1.						
2.						
3.	Julie	Lars Løden	gårdejer	Gåser, Ågård	22. dec.	1900
4.	Johannes	Anders Justesen	gårdejer	Gåser, Sandagergrd.	20. marts	1898
5.						
6.						
7.	Johanne	Lars Løden	gårdejer	Gåser, Ågård	22. nov.	1899
8.	Niels Chr.	Groes Petersen	proprietær	Gåser, Ekrolld	6. aug.	1902
9.	Alma ?	Hous Larsen	gårdejer	Gåser, Bødkergrd.	19. feb.	1898
10.	Thomas	Steffen Kock	gårdejer	Gåser, Møllergård	14. okt.	1901
11.		Terkel Pedersen				
12.	Poul	Chr. Christensen	forpagter	Holtet, Starbak	4. jan.	1902

Bagerste række:

1.	Frk. Jensen		lærerinde	Gåser skole	6. nov.	1879
2.	Estrine Kjær		lærerkone	Gåser skole	21. feb.	1867
3.	Poul Pedersen Kjær		lærer	Gåser skole	3. apr.	1870
4.	Maren (gift Johansen)		ung pige			

Kilde: Signe Haslund, V. Toftegård, Gåser
 Knud Knudsen, Holtet
 Emil Gade, Hals
 Originalfoto findes hos Enevold Bengtson, Holtet

Gåser skole 1915



Nr. Barnets navn Faders/ verges navn Stilling Adresse Fødselsdag og år

Bøgerste række fra venstre:

1.	Holger	P.P. Kjør	lærer	Gåser skole	8. dec.	1898
2.	Christian	Adolf Svenningesen	husmand	Østerågårds mark	20. okt.	1901
3.	Anton	Jens P. Kristjansen	husmand	Gåser	10. dec.	1903
4.	Emil	Christian Gede	temrer	Gåser	7. aug.	1901
5.	Lge	P.P. Kjør	lærer	Gåser skole	8. marts	1903
6.	Hyrde dreng					
7.	Marius Nielsen	Martin	murer	Gåser	8. jan.	1902
8.	Thomas	Steffen Koch	gårdejer	Gåser, Mellengård	14. okt.	1901
9.	Niels Chr.	Johs. Groes	proprietær	Gåser, Skrold	6. aug.	1902
10.	Hyrde dreng					
11.	Anton	Sørensen	husmand	Holtet	26. juli	1901
12.	Gustav	P.P. Kjør	lærer	Gåser skole	31. aug.	1901
13.	P.P. Kjør		lærer	Gåser skole	3. apr.	1870

Næstbøgerste række fra venstre:

1.	Laurette Nielsen		ung pige	Gåser skole		
2.	Katrine Kjør		lærerkone	Gåser skole	21. feb.	1867
3.	Jensine	Jens P. Kristjansen	husmand	Gåser	2. sept.	1904
4.	Elise	Joh. Andersen	smed, øst	Gåser	3. apr.	1902
5.	Inger	Lovinus Jensen	gårdmand	Gåser, V. Tofttegård	13. dec.	1901
6.	Johanne Jensen	Kaud Beslen	husmand	Gåser	25. aug.	1901
7.	Semine	Terkel Bertelsen	husmand	Gåser	16. nov.	1899

1915

8.	Petra	Bertel Nielsen	husmand	Holtet	4. maj	1900
9.	Marie	Karl Kristensen	husmand	Gåser	3. marts	1902
10.	Mary	Karl Sørensen	smed, vest	Gåser	25. juni	1903
11.	Jenny	Lars Leden	gårdejer	Gåser, Ågård	6. dec.	1902
12.				Holtet		
13.	Frk. Jensen		lærerinde	Gåser skole	6. nov.	1899

Tredje bagerste række fra venstre: 1 og 3 stående lidt bagved.

1.	Olga M. Fich	Lars Hansen	boelsmand	Holtet	10. jan.	1906
2.	Jens Peter Nil.	Lars Hansen	boelsmand	Holtet	2. jan.	1904
3.						
4.	Johannes	Ole Fjeldgård	husmand	Holtet	25. okt.	1907
5.	Signe	Lovinus Jensen	gårdejer	Gåser, V. Torvegård.	23. juni	1904
6.	Anna	Lovinus Jensen	" "	" " "	" "	" "
7.	Marie	Johanne Andreassen	centraldame	Gåser central	5. sept.	1907
8.	Marie Fich	Lars Hansen	boelsmand	Holtet	20. juni	1908
9.	Katrine					
10.	Kristine	Karl Kristensen	husmand	Gåser	9. sept.	1904
11.	Marie	Lars Christensen	husmand	Holtet	12. apr.	1908
12.	Anne	Andreas Larsen	gårdejer	Gåser, Nygård	21. jan.	1906
13.	Kirstine	Chr. Christensen	gårdejer	Holtet, Starbæk	9. sept.	1904
14.	Helga	Lars Leden	gårdejer	Gåser, Ågård	2. sept.	1907
15.	Dora	Karl Sørensen	smed, vest	Gåser	7. dec.	1906

Forreste række fra venstre:

1.	Egede Nielsen	Chr. Klen	gårdejer	Gåser, Haraldsø.	29. marts	1902
2.	Marius	Chr. Koch	gårdejer	Gåser, Eluelund	3. dec.	1906
3.	Karl	Chr. Mann	gårdejer	Gåser, Søndergård	9. marts	1907
4.	Johan	Marie Berentsen	husmandskone	Gåser, Buskeø	5. aug.	1903
5.	Svend Åge	Andersen	købmand	Gåser	3. nov.	1906
6.	Johannes (bag.)	A. Groes	proprietær	Gåser, Skrold	26. aug.	1906
7.	Gudmund (forr.)	Olsen	mejerist	Holtet mejeri	8. marts	1908
8.	Sigurd	Terkel Bertelsen	husmand	Gåser	11. jan.	1903
9.						
10.	Arnold	Andersen	købmand	Gåser	7. feb.	1904
11.						
12.						
13.	Peter	Marie Thomsen	enke	Gåser	26. juni	1907
14.	Oscar	Jacob G. Andreassen				

Kilde

Eigne Haslund, V. Torvegård
Jens Peter Nielsen, Gandrup
Knud Knudsen, Holtet
Emil Gade, Hals

En del af navnene er ikke helt sikre

Originalfoto findes hos Johanne Pallisgård, Gandrup

1919



	<u>Barnets navn</u>	<u>Faders/mors navn</u>	<u>Stilling</u>	<u>Adresse</u>	<u>Fødselsdag og år</u>
<u>Øverste række fra venstre.</u>					
1	Helga Jensen		lærerinde	Gåser skole	6. nov. 1879
2	Jens Peter	Laurits Jensen	gårdejer	Møllegrd.	7. maj 1906
3	Svend Åge	Andersen	købmand	Gåser	3. nov 1906
4	Anton	Ole Fjeldgård	husmand	Holtet	1905
5	Johannes	A. Groen	proprietær	Skrold	26. aug. 1906
6	Thomas "Holtet"	Anders Juntzen	gårdejer	Holtet	15. maj 1906
7	Christian	Bertel Nielsen	husmand	Holtet	11. feb. 1906
8					
9	Marius	Kristian Koch	gårdejer	Elmelund, Gåser	3. dec. 1906
10					
<u>Næstøverste række fra venstre.</u>					
1	Niels	Anders Larsen	gårdejer	Nygård, Gåser	12. feb. 1909
2					
3	Earl	Kristian Mann	gårdejer	Søndergård, Gåser	9. marts 1907
4					
5	Andkjær	Chr. Michselsen	husmand	Gåser	15. dec. 1907
6	Johannes	Ole Fjeldgård	husmand	Holtet	25. okt. 1907
7	Gudmund	Olsen	møjeribest.	Holtet	8. marts 1908
8	Harald	Anders Jensen	husmand	Holtet	8. juni 1907
9	Peter	Niels P. Thomsens enke		Gåser	28. juni 1907
10	Jens Christian	Karl Christensen	husmand	Gåser	2. feb. 1907
11	P. P. Kjær		lærer	Gåser skole	3. april 1870
<u>Tredie række fra oven.</u>					
1	Dora	Karl Sorensen	smed	Gåser smedie (V.)	7. dec. 1906
2	Fru Kjær		lærerkone	Gåser skole	21. feb. 1867
3	Berine	L. Dahl		Holtet	5. okt. 1904
4	Anne	Anders Larsen	gårdejer	Nygård, Gåser	26. dec. 1906
5	Daguy Christensen	Jens Larsen (værge)	gårdejer	Ø. Toftgård	7. april 1907
6	Julia	Lars Dahl		Holtet	27. dec. 1905
7	Thora	Karl Kristensen	husmand	Gåser	23. dec. 1909

1919

Tredje række fra oven fornat.

8	Signe	Lovinus Jensen	gårdejer	V. Toftegård	23. juni	1904
9	Olg	Ole Simonsen	gårdejer	Sdr. Nygård, Gåser	26. sept.	1905
10	Else	N. P. Andersen	gårdejer	Holtet	23. aug.	1905
11	Anna	Lovinus Jensen	gårdejer	V. Toftegård	23. juni	1904
12	Helga	Lars Løden	gårdejer	Ågård, Gåser	2. sept.	1907
13						

Kræstønderste række.

1	Henry	"Bitte" Jens Knudsen	husmand	Holtet	22. okt.	1909
2	Christian	Laurits Jensen	gårdejer	Fallegård.	17. feb.	1909
3	Tysker Karl (Kals)	Andreas Larsen	gårdejer	Nygård, Gåser		
4	Marius	Andreas Larsen	" "	" " "	28. sept.	1911
5	Signe	Niels Nielsen	husmand	Gåser	19. feb.	1911
6	Marie	L. Christensen	husmand	Holtet	12. april	1908
7	Kristine	"Bitte" Jens Knudsen	husmand	Holtet	29. sept.	1907
8						

Moderste række.

1						
2						
3	Foul	Andersen	kebmand	Gåser	5. dec.	1911
4	Niels Peter	Jacob Andersen	husmand		2. sept.	1911

Kilde: Niels Larsen, Nygård, Gåser
 Marius Larsen, Gandrup
 Karl Ledefoged, Gåser
 Peter Thomsen Koch, Gåser

Originalbilledet findes hos Jern B. Larsen, Gåser



1932



<u>Nr.</u>	<u>Barnets navn</u>	<u>Faders / mødes navn</u>	<u>Stilling</u>	<u>Adresse</u>	<u>Fødselsdag og år</u>
<u>Øverste række fra venstre.</u>					
1	59 Karl	Holger Gade	husmand	2. Ågård	15. nov. 1919
2	57 Jens Ejvind	Christian Hansen	boelsmand	Holtet	15. april 1919
3	54 Hans	Christian Andersen	smed	Holtet	6. maj 1919
4	39 Erik	Peder Olesen	gårdejer	L. Toftegård	6. januar 1918
5	29 Poul	Peder Nielsen	husmand	Holtet	16. feb. 1918
6	40 Svend Åge	M. Michaelsen	arbejdsmand	Gåser	10. nov. 1917
7	69 Svend Ejner Christ.	Gotfred Hansen	husmand	Gåser	11. maj 1920
8					
9	72 Jens Jacob	P.A. Svendsen	gårdejer	Holtet	22. juli 1920
<u>Næsteøverste række fra venstre.</u>					
1	85 Jens Peter	Abandus Dahl	vognmand	Gåser	14. maj 1921
2	104 Thorvald	Andreas Gade	boelsmand	Gåser	25. aug. 1922
3	74 Martin	Silius Jespersen	husmand	Gåser, Skolely	9. jan. 1921
4	79 Tage Jacob	Åge Groes	proprietar	Gåser, Skrold	9. maj 1921
5	44 Jens	Chr. Poulsen	gårdejer	Gåser, Hørgård	27. jan. 1919
6	51 Poul	Peder Olesen	gårdejer	Gåser, L. Tofteg.	25. juli 1919
7					
8	83 Carl Bertel	Karl Nielsen	husmand	Holtet, Haven	29. jan. 1921
9	61 Henry	Jens Christensen Floug	husmand	Gåser, matr. 41	5. feb. 1921
10	52 Bernhard Møller	Laurits Jensen	gårdejer	Gåser, Fælledgrd.	31. marts 1920
<u>Tredie øverste række fra venstre.</u>					
1	frk. Jensen		vikar	Gåser skole	
2	45 Lassetty Larsen	Søren Christensen	husmand	Holtet	15. dec. 1918
3	25 Laurence	Laurits Jensen	gårdejer	Gåser, Fælledgrd.	21. nov. 1917
4	58 Tove	Niels Starbæk Christ.	boelsmand	Holtet	18. juli 1920

1932

<u>Nr.</u>	<u>Barnets navn.</u>	<u>Faders/mors navn.</u>	<u>Stilling.</u>	<u>Adresse.</u>	<u>Fødselsdag og år.</u>	
<u>Tredje øverste række fortsat.</u>						
5	35 Ellen	Emil Hansen	husmand		23. marts	1918
6	36 Jensine	Chr. Pallisgård	boelsmand	Holtet	12. april	1918
7	30 Mariane	Johannes Thomsen	gårdejer	Gåser, Bødkergrd.	12. juni	1918
8	34 Petrine	Peder Barentsen Bunk	husmand	Gåser, Bunken	28. nov.	1917
9	112 Julia	Elvius Christiansen	tømrer		24. dec.	1917
10	22 Helene	Andreas Andreasen	husmand	Holtet	18. jan.	1917
11	23 Signe	Andreas Andreasen	husmand	Holtet	2. maj.	1918
12	49 Andrea Olsen	Adolf Svenningsen	husmand	Gåser	19. nov.	1919
13	42 Ketty	Anton Svendsen	fodermester	Gåser, Skrold	20. feb.	1918
14						
15	32 Maren	Anders Christensen	gårdejer	Gåser, Sdr. Mygård	24. juli	1918
16						
16						
16						
17	35 Ellen	Emil Hansen	husmand	Gåser skole	3. april	1870
17					23. marts	1918
<u>Tredje nederste række fra venstre</u>						
1	81 Ingrid	Christian Andersen	smed	Holtet	12. maj	1921
2	75 Herdis	Alfred Andersen	husmand		25. april	1919
3	63 Karla	Anders Sørensen	husmand	Holtet	1. april	1920
4	98 Ebba	P. F. Kjær	lærer	Gåser skole	9. sept.	1922
5	77 Rigmor, tilfl.	Anton Chr. Svendsen	fodermester	Gåser, Skrold	1. dec.	1919
6	98 Anne Mette, tilfl.	Jacob Christensen	husmand		8. nov.	1919
7	78 Tove	Åge Groos	proprietær	Skrold, Gåser	9. maj	1921
8	43 Mary	Peder Sørensen	husmand		27. sept.	1918
9	65 Lisbeth	Jørgen Nielsen	boelsmand	Holtet	22. april	1920
10	66 Bertha	Vilhelm Hansen	gårdejer	Holtetgård	18. jan.	1920
11	125 Mariane	Christian Andersen	smed	Holtet	12. juli	1924
12						
<u>Restnederste række fra venstre</u>						
1						
2	122 Ida	Peder Olsen	gårdejer	Gåser, L. Toftegrd.	28. okt.	1924
3	123 Marie	Peder Olsen	"	Gåser	28. okt.	1924
4	115 Bodil	Andreas Andreasen	husmand	Holtet	26. okt.	1923
5	107 Laura	Silius Jespersen	husmand	Gåser	7. sept.	1923
6						
7						
8						
9	116 Alms	Golfred Hansen	husmand	Gåser	13. juni	1924
10	101 Elsebeth	Jens Anton Bertelsen	husmand	Holtet	12. jan.	1923
11	99 Anna	Lars Christensen	husmand	Ø. Agårds mark	18. okt.	1922
12	80 Elms	Golfred Hansen	husmand	Gåser	16. sept.	1921
13						
<u>Nederste række fra venstre.</u>						
1	73 Haas	Peder Sørensen	husmand		10. juli	1920
2	67 Holger	Jens Steffensen	husmand	Holtet	29. marts	1920
3	70 Karl Emil	Emil Hansen	husmand	Gåser	11. okt.	1920
4	86 Erhardt	Anton Svendsen	fodermester	Gåser, Skrold	8. jan.	1921
5	105 Viggo	Peder Olsen	gårdejer	Gåser, L. Toftegr.	2. marts	1923
6	75 Jens	Andreas Andreasen	husmand	Holtet	8. april	1921
7	68 Svend Erik	Søren Andreasen	husmand	Holtet	6. jan.	1920
8	84 Åge	Lars Christensen	husmand	Ø. Agårds mark	3. feb.	1921
9	132 Christian	Niels Starbæk Christ.	boelsmand	Holtet	19. dec.	1924
10	64 Poul	Andreas Andreasen	husmand	Holtet	21. marts	1920
11	82 Otto	Johan Sørensen	skredder	Holtet	5. marts	1921
12	87 Laurids Egon	Holger Bjørnlund	husmand, fisk.	Gåser	8. nov.	1921
13	62 Jens Arne	Jens Christensen Floug	husmand	Gåser	3. feb.	1920

Kilde: Grd. Møller Jensen, Fælledgården, Gåser.
Originalbilledet findes hos samme.

Det andet nr. i rækken henviser til Gåser skoles indskrivningsprotokol. Tilflyttere er opført bag i protokollen.



Skolebillede fra 1935



Gaaser skole på cykeludflugt til Bisnap ca. 1935. Billede fra Anders Gades album.

Forrest fra venstre: 1 Frode Bjørnlund, 2 Ukendt, 3 Anders Gade, 4 ukendt, 5 Søren Justesen, 6 ukendt.

Midten fra venstre: 1 Ida Olsen, 2 Marie Sørensen, 3 Marie Olsen, 4 Elsebeth Bertelsen, 5 Mina Svendsen, 6 Lisbeth fra Skiveren, 7 Alma Hansen.

Bagerst fra venstre: 1 Mariane Andersen (smedens datter), 2 Poul Gade (ikke Gaaser Skole), 3 ukendt, 4 ukendt, 5 ukendt, 6 Chr. Starbæk (Niels Starbæk), 7 Grethe Gade (Laurits Gade), 8 ukendt, 9 ukendt, 10 Mogens Brix

Skolebillede fra 1938



Øverst fra venstre:

- 1) Just Justsen, søn af Johannes Justesen, Sandagergård Gåser
- 2) Verner Gade " " Emil Gade, Holtet
- 3) Eigil Hansen " " Sigurd Hansen, Skiveren
- 4) Jens Peter Kristjansen, søn af Anton Kristjansen, Ll. Østergård, Gåser
- 5) Ejler Nielsen, søn af Peter Nielsen, Havrebæk, Holtet
- 6) Anders Gade, søn af Emil Gade, Holtet
- 7) Ingemar Bager, søn af Hans Bager, Holtet
- 8) Knud de Roche, søn af Jens de Roche, Gåser
- 10) Tommy Bager, søn af Hans Bager, Holtet

Midterste række fra venstre:

- 1) Edel Nørgård, datter af Ejner Nørgård, Holtet
- 2) Sita Jespersen, datter af Silius Jespersen, Skolely, Gåser
- 3) Dagmar Gade, datter af Per Gade, Skiveren
- 4) Dagmar Gade, datter af Andreas Gade, Skiveren
- 5) Dagmar Madsen, datter af Bonderup Madsen, Mølholt Mark
- 6) Lily Madsen, datter af Bonderup Madsen, Mølholt Mark
- 7) Emmy Gade, datter af Per Gade, Skiveren

Første række fra venstre:

- 1) Kaj Andersen, søn af Chr. Andersen, Holtet ????
- 2) Knud Pallisgård, søn af Chr. Pallisgård, Holtet
- 3) Erik Ovesen, søn af Edvard Ovesen, Holtet
- 4) Frank Barentsen, søn af Per Barentsen (bedstefader), Gåser
- 5) Svend Starbæk, søn af Niels Starbæk Christensen, Holtet
- 6) Knud Gade, søn af Holger Gade, Østerå
- 7) Svend Høj, søn af Peter Høj, Skiveren
- 8) Jørgen Sørensen, søn af Jens Sørensen, Holtet

Kilde samt originalfoto: Jens Peter Kristjansen, Ll. Østergård, Gåser

1940



<u>nr.</u>	<u>Barnets navn</u>	<u>Faders/værges navn</u>	<u>Stilling</u>	<u>Adresse</u>	<u>Fødselsdag og år</u>
<u>Øverste række fra venstre.</u>					
1	ung pige	lærer Helveg	pige i huset	Gåser skole	
2	Anna Bjerg		lærerinde	Gåser skole	31. dec. 1909
3	Søren Bjerg	(med Ghrenn)	vognmand	Gåser skole	
4	fru Helveg	(med Ellen Margrethe)	lærerkone	Gåser skole	
5	dr. Helveg	(med Finn)	lærer	Gåser skole	
<u>2. række fra oven.</u>					
1	206 Jørgen	Jens Sørensen	arbejdsmand	Holtet	12. juni 1929
2	193 Knud, tilfl.	Anton Svendsen	forrestester	Gåser, Skrold	15. nov. 1928
3	170 Irene	Edvard Ovesen	husmand	Holtet	29. jan. 1927
4	183 Marie	Poul Barentsen	boelsmand	Gåser, Bunken	26. dec. 1926
5	174 Ellen Marie	Jens Herluf Brix	husmand	Gændrup enge	9. april 1928
6	175 Ellen	Holger Gade	husmand	Østerågård	20. juli 1927
7	197 Dagmar	Andreas Gade	husmand	Skiveren	20. april 1928
8	172 Rigmor	Ejner Mørgård	husmand	Holtet	31. marts 1927
9	154 Vibeke	Andreas Gade	husmand	Skiveren	12. nov. 1926
10	179 Steffen	Kirsten Koch	enke	Gåser	7. juni 1927
11	180 Svend Åge	Chr. Andersen		Holtet	1. okt. 1927
12	229 Poul, tilfl.	H.J. Petersens enke		Ålbek	26. dec. 1927
13	168 Svend	Hans Karlson	husmand	Holtet	23. aug. 1926
14	190 Just	Johannes Justesen	gårdejer	Gåser	1. juni 1928
15	212 Erik	Edvard Ovesen	husmand	Holtet	13. april 1929
<u>3. række fra oven.</u>					
1	165 Grethe(pige i huset)	Holger Gade	husmand	Østerågård	27. nov. 1925
2	Kren	Nielsen		Holtet	
3	195 Tommy	Hans Bager	murer	Holtet	17. marts 1929
4	210 Knud	Holger Gade	husmand	Østerågård	4. juli 1929

3. række fra oven fortsat.

5	173	Svend Åge	Jens Andersen	husmand	Holtet	18. maj	1927
6	177	Hans Christian	Anker Andersen	vognmand	Gåser	7. april	1927
7	178	Tove	Karsten Vandborg	husmand	Holtet	25. aug.	1927
8	214	Lily	Bondrup Madsen	husmand	Østerågård mark	26. jan.	1929
9	185	Ellen	Chr. Pallisgård	boelsmand	Holtet	30. aug.	1927
10	200	Agnes	Peter Jensen	gårdmand	Holtet	8. juni	1928
11	199	Helga	Peter Jensen	gårdmand	Holtet	8. juni	1928
12	215	Inga Alice	Anton Michaelsen	arb. mand	Gåser	5. marts	1924
13	219	Lillian	Anton Larsen	arb. mand	Gåser, Jægerhuset	22. maj	1930
14	176	Vagn	Edvard Nielsen	boelsmand	Holtet	24. juni	1927
15	209	Frank	P. Chr. Børntzen	boelsmand	Gåser	13. feb.	1929
16	205	Svend	Niels Starbæk Christ.	boelsmand	Holtet	25. nov.	1929
17	222	Dagmar	Bondrup Madsen	husmand	Østerågård mark	3. maj	1930
18	255	Anton	Johannes Justesen	gårdejer	Gåser, Sandagers.	2. maj	1933

4. række fra oven.

1		Svend	Willi Nielsen	sadelmager	Gandrup	13. nov.	1926
2	194	Ingeborg	Hans Bøger	murer	Holtet	1. juni	1928
3	188	Jens Peter	Anton Kristiansen	husmand	Gåser	29. april	1928
4	201	Sita	Silinus Jespersen	husmand	Gåser, Skolely	22. feb.	1928
5	186	Karen Margrethe	Anton Larsen	arb. mand	Gåser, Jægerhuset	5. jan.	1928
6	221	Anne	Edvard Jensen	husmand	Holtet	28. okt.	1930
7	197	Dagmar	Andreas Gade	husmand	Holtet	20. april	1928
8	203	Ellen	Thomas Nielsen	husmand	Gåser, Holmsminde	21. okt.	1928
9	198	Edel	Ejner Nergård	boelsmand	Holtet	1. sept.	1928
10							
11	191	Egil	Hansen	murer	Gåser enge	1. jan.	1928
12	196	Ejler	Peter Nielsen	gårdejer	Holtet	13. feb.	1928
13	184	Niels	Jacob Koch	husmand	Gåser, Sandehus	12. nov.	1927

5. række fra oven.

1	215	Svend Erik	Niels Otto Jensen	husmand	Holtet mark	17. april	1930
2	236	Karen	Karsten Vandborg	husmand	Holtet	22. juni	1932
3	226	Karen	Thomas Nielsen	husmand	Gåser, Holmsminde	13. aug.	1931
4	248	Agnes	Hans Petersen	husmand	Østerågård	12. marts	1933
5	252	Thage	Thomas Nielsen	husmand	Gåser, Holmsminde	1. juli	1934
6	247	Leif	Bondrup Madsen	husmand	Østerågård mark	16. aug.	1933
7	231	Lars Egon	Niels Drejer Christ.	arb. mand	Gåser	30. maj	1932
8	238	Bodil	Anton Kristiansen	husmand	Gåser	6. juli	1932
9	242	Edel	Jens Sørensen	husmand	Holtet	28. aug.	1933
10	244	Willy	Johannes Sønderstrup	gårdejer	Gåser, Nergård	11. nov.	1933
11	253	Anne Margrethe	Holger Bjørnlund	husmand	Gåser	18. sept.	1933
12	254	Ole	Gross	repræsentant	Gåser	23. juni	1933
13	245	Edmund	Sigurd Hansen	husmand	Gåser enge	30. dec.	1933
14		Marie	Helvig	lærer	Gåser skole		

6. nederste række.

1	192	Knud	Jens Deroche	husmand	Gåser	5. aug.	1928
2							
3	229	Egon	Chr. Andersen	gårdejer	Holtet	11. dec.	1930
4	193	Karl Viggo	Niels Peter Thomsen	husmand	Holtet	25. april	1928
5	230	Svend Ejner	Peder Gade	husmand	Gandrup enge	20. dec.	1930
6		Svend	Michaelsen		Holtet		
7	207	Kaj	Chr. Andersen	gårdejer	Holtet	21. juli	1929
8	204	Svend Berge	Svend Christensen Høj	husmand	Gandrup enge	24. maj	1929
9	243	Ejviad	Niels Jensen	husmand	Holtet	24. aug.	1932
10	217	Niels Chr. tilfl.	Gross	repræsentant	Gåser	23. feb.	1931
11							
12	216	Åse	Otto Andri Jensen	bagermester	Holtet	29. juni	1930
13	228	Jens Gustav	Peter Christensen Høj	husmand	Gandrup enge	13. feb.	1931
14	240	Kaj Ove	Johannes Sønderstrup	gårdejer	Gåser, Nergård	12. dec.	1932
15	232	Niels Erik	Chr. Jensen (væge)	murer	Holtet	25. jan.	1932

Nederste række.

1	235	Svend	Arnold Nielsen	chauffør	Holtet	21. okt.	1932
2	226	Karen Lena	Ole Svendsen	gårdejer	Holtet	11. nov.	1931
3	221	Anne	Edvard Jensen	lædmand	Holtet	28. okt.	1930
4	225	Margrethe	Ole Svendsen	gårdejer	Holtet	20. marts	1930
5	249	Karen	Holger Gade	husmand	Østerågård	1. juli	1934
6	223	Karen Marie	Holger Bjørnlund	husmand	Gåser	30. juni	1930
7	234	Elsebeth	Holger Bjørnlund	husmand	Gåser	18. juni	1932
8	237	Henny	Ejner Nergård	landmand	Holtet	18. jan.	1932
9	220	Ragna	Edvard Nielsen	landmand	Holtet	7. marts	1930
10	246	Inga	Ejner Jensen	landmand	Holtet	20. aug.	1933
11		Inger	Andersen		Gåser		
12	239	Hans	Jens Deroche	husmand	Gåser	15. sept.	1932

Kilde. Karen Lena og Just Justesen, Havnsgård, Gåser
Originalbilledet findes hos fru Anna Høj, Gandrup



Gåser skole 1943



<u>Nr.</u>	<u>Barnets navn</u>	<u>Forældre/værge</u>	<u>Stilling</u>	<u>Adresse</u>	<u>Fødselsd. og år</u>	
Forrest siddende fra venstre:						
1.	285	Hirthe	S. M. Sørensen	købmand	Holtet	6. nov. 1936
2.	286	Inger	Niels Jensen	landmand	Holtet	1. jan. 1935
3.	287	Oda	P. Mortensen	møjerist	Holtet	22. dec. 1936
4.	288	Inger	Hans Bager	murer	Holtet	2. apr. 1936
5.	286	Inger	Hans Pedersen	landmand	Gåser	13. feb. 1936
6.	300	Helle	Marcussen	lærer	Gåser skole	4. marts 1937
midterrekken fra venstre:						
1.	312	Chrenn	fru Bjerg	lærerinde	Gåser skole	26. aug. 1938
2.	281	Arne Esben	Henry Jensen	landmand	Holtet	27. juli 1936
3.	277	Evend Erik	Jens N. Jørgensen	landmand	Holtet	22. apr. 1936
4.	289	Edmund	Johannes Andersen	murer	Gåser	30. aug. 1936
5.	280	Jens	Ej Mortensen	landmand	Gåser, Møllerg.	24. aug. 1936
6.	276	Henning	Ingemann Rødsbjerg	landmand	Ø. Ågårds mark	30. maj 1936
7.	284	Knud	Ejder Jensen	landmand	Holtet	21. maj 1936
8.	283	Jørgen	Johannes Sønderstrup	landmand	Gåser, Nørgård	22. juli 1936
Bagerste række fra venstre:						
1.	247	Holger	Viggo Nielsen	landmand	Gåser, Bødkerg.	4. marts 1936
2.	282	Christian	Niels Mann	landmand	Gåser, Sønderg.	23. marts 1936
3.	279	Kjeld	Maltha Kjeldsen	arb. mand	Holtet	30. jan. 1936
4.	278	Søren	Jacob Bengtson	landmand	Holtet	28. aug. 1936

Rilde: Jens Mortensen, Møllergård, Gåser
Christian Mann, Søndergård, Gåser

Originalbilledet findes hos Luzzetty Mortensen, Vester Hassing

Skolebillede fra oktober 1949

Billedet er taget ved lærerparret Markussens farvel. Øverst fra venstre side og nederst fra højre side af klasseværelset.



Gaaser Skole 1954



<u>nr.</u>	<u>Barnets navn</u>	<u>Feders / værges navn</u>	<u>Stilling</u>	<u>Adresse</u>	<u>Fødselsdag og år</u>	
<u>Øverste række fra venstre.</u>						
1	325 Ernst Hejer, tilfl.	Hans Pedersen	husmand	Ø. Ågård	17. sept.	1942
2	324 Kaj	Chr. Jensen	vognmand	Gåser	28. juli	1944
3	392 Renning	Karl Christensen	husmand	Holtet	22. juli	1944
4	366 Frode	Theodor Mortensen	husmand	Gåser	27. marts	1943
5	378 Erik	Peter Thomsen	arb. mand	Gåser	29. april	1944
6	371 Jørgen	Anders Justesen	gårdejer	Holtet	14. feb.	1944
7	376 Karl Jørgen	Herald Mikkelsen	husmand	Skiveren	30. juni	1944
8	382 Hans Christian	Jens Starbæk Christ.	gårdejer	Holtet, Starbæk	25. april	1944
9	368 Karl Peter	Karsten Vandborg	husmand	Holtet	25. marts	1943
10	364 Carl Christian	Harry Larsen	husmand	Skiveren	10. marts	1943
11	385 Jens	Knud Knudsen	gårdejer	Holtet	24. dec.	1943
12	370 Lars Espens. Jensen	Henry Jensen	avlsmædhj.	Holtet	22. maj	1944
13		Holger Christensen	lærer	Gåser skole		
<u>Næstøverste række fra venstre.</u>						
1	357 Knud	Marinus Jensen	husmand	Holtet	30. nov.	1941
2	367 Poul	Lars Olesen	husmand	Gåser	7. aug.	1942
3	358 Niels Richardt	Marius Madsen	gårdejer	Gåser, Nørgård	1. nov.	1941
4	330 Knud, tilfl.	Jørgen Pedersen	Købmand	Holtet	1. maj	1942
5	318 Frans, tilfl.	N. Kjærsg. Nielsen		Gaudrup, Sønderhaven	4. juli	1940
6	387 Frans, tilfl.	Christian Jensen	vognmand	Gåser	3. juli	1940
7	343 Per	Karl Mann	gårdejer	Holtet	25. marts	1941
8	333 Kjeld	Karl Christensen	husmand	Holtet	30. aug.	1940
9	311 Ole, tilfl.	Emanuel Madsen	handelsmand	Holtet	19. aug.	1942
10	362 Jørn	Niels Larsen	gårdejer	Gåser, Nygård	11. dec.	1942
11	356 Hans Jørgen	Karl Christensen	husmand	Holtet	2. dec.	1941
12	310 Anton, tilfl.	Emanuel Madsen	handelsmand	Holtet	5. nov.	1940
13	344 Poul	Holger Kjørnlund	fisker	Gåser	5. maj	1941
14		fru Bjørg	lærerinde	Gåser skole	31. dec.	1909
<u>Næstnæstøverste række fra venstre.</u>						
1	373 Kirsten	Poul Christensen	husmand	Gåser	20. maj	1944
2	338 Rite	Niels Drejer Christ.	husmand	Gåser	3. nov.	1941
3	375 Elsebeth	Niels Thomsen	husmand	Holtet	10. nov.	1943
4	348 Anns	Bondrup Madsen	husmand	Ø. Ågårds mark	19. marts	1942
5	383 Ellen	Lars Olesen	husmand	Gåser	21. feb.	1944
6	389 Inger	Anders Justesen	gårdejer	Holtet	7. aug.	1945

1954

Nmslæderste række fortsat.

7	379	Grethe	Marius Madsen	gårdejer	Gåser, Nørgård	14. april	1944
8	320	Katrine, tilfl.	Karl Astrup Jensen		Holtet	21. juli	1943
9	336	Margit	Jens Deroche	husmand	Holtet	10. feb.	1941
10	347	Kirsten	Jens Peter Jensen	arb. mand	Holtet	24. nov.	1941
11	390	Jytte	Sofus Høgenesen	smedemester	Gåser	17. sept.	1945
12	369	Gertrud	Anon Bjerg	lærerinde	Gåser skole	23. feb.	1944
13	398	Jette	Niels Larsen	gårdejer	Gåser, Nygård	29. dec.	1944
14	397	Britte	Søren Bertelsen	købmand	Østerågård	15. april	1945
15	391	Karen	Kaj Mortensen	gårdejer	Gåser, Møllergård	15. okt.	1944
16	394	Margit	Ghr. Poulsen	husmand	Holtet	1. marts	1945
17		Fru Christensen		lærerkone	Gåser skole		

Nederste række fra venstre.

1	350	Georg	Emil Hansen	husmand	Skiveren	21. dec.	1941
2	393	Kjeld	Karl Hansen	husmand	Holtet	22. juli	1944
3							
4							
5	340	Gundar	Peter Larsen	husmand	Gåser	29. aug.	1940
6	354	Henning	Andersen	smed	Holtet	22. juni	1942
7	301	Åge, tilfl.	Oluf Madsen	arb. mand	Gåser, Skrold	23. marts	1941
8					Gåser, Skrold		
9	365	Jens Jørgen	Peder Nielsen	gårdejer	Holtet	20. dec.	1942
10	359	Kurt	Ejner Jensen	husmand	Holtet, L. Starb.	6. feb.	1942
11	381	Prede	Søren Bertelsen	købmand	Østerågård	11. marts	1944

Originalet til dette billede findes hos Jern B. Larsen, Nygård, Gåser
 Det andet nr. i rækken henviser til Gåser skoles indskrivningsprotokol.
 Understregede numre findes bag i protokollen (for tilflyttere).



Zoologisk have 1954



Stående fra venstre

1. Gunnar Larsen
2. Frank Jensen
3. Fru Bjerg
4. Per Mann
5. Ole Bager
6. Åge Madsen
7. Gertrud Bjerg
8. Jane Justesen
9. Margit Deroche
10. Anton Hansen
11. Lærer H. Christensen
12. Knud Pedersen

Siddende fra venstre

1. Jens Eiler Larsen
2. Frans Nielsen
3. Poul Bjørnlund
4. Knud Jensen
5. Jørn Larsen
6. Poul Olesen
7. Hans Chr. Starbæk

Lejrskole i København 1954



Forst fra venstre:

1. Fru Bjerg
2. Jens Ejler Larsen
3. Hans Chr. Starbæk
4. Gunner Larsen
5. Jane Margrethe Justesen
6. Margit Deroche
7. Gertrud Bjerg
8. Ole Bager
9. Poul Olesen
10. Holger Christensen

Rader /værge

Landmand Harry Larsen	Gedstrup enge
Gårdejer Jens Starbæk	Holtet
Husmand Peter Larsen	Gåser
Gårdejer Anders Justesen	Holtet
Landm. Jens Deroche	Holtet
Lærerinde Anna Bjerg	Gåser skole
Murer Hans Bager	Holtet
Husmand Lars Olesen	Østerågård

Adresse

Ederst fra venstre:

1. Frank Jensen	Vognmand Chr. Jensen	Gåser
2. Knud Jensen	Husmand Marinus Jensen	Holtet
3. Per Mann	Gårdejer Karl Mann	Holtet
4. Åge Madsen	Arbm. Oluf Madsen	Skrold
5. Jørn Larsen	Gårdejer Niels Larsen	Gåser, Nygård
6. Frans Kjærsgård Nielsen	N. Kjærsg. Nielsen	Senderhaven, Gandrup / karl hos Haslund
7. Knud Pedersen	Kobm. Jørgen Pedersen	Holtet
8. Poul Bjørnlund	Fisker/arb. Bjørnlund	Gåser
9. Anton Madsen	Handelsm. Emanuel Madsen	Holtet

Lejrskole i København 1954



H. C. Ørstedsparken

Bagerst fra venstre:

Fru Bjerg, Gunnar Larsen, Knud Jensen, Åge Madsen, Knud Pedersen, Frank Jensen, Jørn B. Larsen, Hans Kr. Starbæk, Ole Bager.

Forrest fra venstre:

Guide, Gertrud Bjerg, Anton Madsen, Frans Nielsen, Jane Margrethe Justesen, Margit de Rosche, Jens Eiler Larsen, Per Mann, lærer Holger Christensen.

Gaaser Skole 1956, 4 klasse



nr.	Barnets navn	Forældre / Verge	Stilling	Adresse	Fødselsd. og år	
<u>Øverste række fra venstre:</u>						
1	379	Søren	Jakob Jensen	gårdejer	Holtet	16. juni 1944
2	372	Per	H. Stenild (husb.)	proprietær	Gåser, Skovlind	2. jan. 1943
3	366	Frøde	Theodor Mortensen	husmand	Gåser	27. marts 1943
4	370	Lars	Henry Esp. Jensen	avlsmedarj.	Holtet	22. maj 1944
5	362	Jens	Niels Larsen	Gårdejer	Gåser, Nygård	11. dec. 1942
6	371	Jørgen	Anders Justesen	Gårdejer	Holtet	14. feb. 1944
7	364	Carl Christian	Harry Larsen	husmand	Gåser	16. marts 1943
<u>Mellemste række fra venstre:</u>						
1			Holger Christensen	lærer	Gåser skole	
2	381	Frøde	Lars Bertelsen	kebmand (ast)	Østeråsgård	11. marts 1944
3	372	Jørgen	Ingemann Rasmørg	husmand	Østeråsgård, mark	21. juli 1943
4	376	Karl Jørgen	Harald Mikkelson	husmand	Gåsevej	10. juni 1944
5	384	Kaj	Christian Jensen	vognmand	Gåser	28. juli 1944
6	365	Jens Jørg	Peter Nielsen	gårdejer	Holtet	26. dec. 1942
7	340	Hemming	Kristian Christensen	gårdejer	Gåser, Vestergård.	7. dec. 1943
8	368	Carl Peter	Carsten Vandborg	husmand	Holtet	26. marts 1943
9			Anna Jørg	lærerinde	Gåser skole	
<u>Nederste række fra venstre:</u>						
1	326	Ketrine	Karl A. Jensen		Holtet	21. juli 1943
2	328	Jette	Niels Larsen	gårdejer	Gåser, Nygård	29. dec. 1944
3	391	Karen	Kaj Mortensen	gårdejer	Gåser, Møllergrd.	15. okt. 1944
4	389	Inger	Anders Justesen	gårdejer	Holtet	7. aug. 1944
5	327	Krista	Søren Bertelsen	kebmand	Østeråsgård	15. april 1945
6	394	Margit	Christian Poulsen		Holtet	1. marts 1945

Det andet nummer henviser til Gåser skoles indskrivningsprotokol. Understregede numre er tilflyttere og findes bag i protokollen.

1956 3. klasse



Barnets navn	Faders/Værges navn	Stilling	Adresse	Fødselsdag og år.
<u>Øverste række fra venstre.</u>				
1. Anna Bjerg		lærerinde	Gåser skole	31. dec. 1909
2. Inger Marie	Ejner Jensen	landmand	Lille Starbæk, N.	26. okt. 1944
3. Ole	Oluf Madsen	medhj.	Skrold	17. nov. 1944
4. Niels Peter	Emanuel Madsen	handelsmand	Holtet	3. nov. 1944
5. Niels Anton	Jens A. Nielsen	landmand	Holtet	6. sept. 1945
6. Kjeld	Karl Hansen	landmand	Holtet	22. juli 1944
7. Robert	Hans Eriksen	landmand	Holtet	25. dec. 1945
8. Kurt	Nielsen	landmand	Holtet	21. feb. 1945
9. Anita	S. A. Larsen	bejerist	Holtet	29. aug. 1945
10. Holger Christensen		lærer	Gåser skole	28. juli 1926
<u>Mellemste række fra venstre.</u>				
1. Birgit	Gunnar Larsen	landmand	Holtet	21. okt. 1945
2. Hanne	Jakob Bengtson	gårdejer	Holtet	6. sept. 1944
3. Lene	Otto Nielsen	vognmand	Holtet	17. apr. 1945
4. Mona	Niels David Hansen	arb. mand	Holtet	30. apr. 1946
5. Villy	Svend Toft Christensen	arb. mand	Gåser	20. jan. 1946
6. Henning	Karl Christensen	landmand	Holtet	22. juli 1944
7. Anton	Anders Thomsen	gårdejer	Gåser, Haraldsm.	2. aug. 1945
8. Bjarne	Karl Emil Hansen	landmand	Skiveren	5. nov. 1944
9. Nina	Niels Drejer	arb. mand	Gåser	27. maj 1945
<u>Siddende, nederste række.</u>				
1. Inger Elise	Niels Anton Nielsen	landmand	Holtet	25. jan. 1945
2. Birgit	Niels Anton Nielsen	landmand	Holtet	6. maj 1946
3. Ruth	Hans Bager	murer	Holtet	9. okt. 1945
4. Kirsten	Jørgen Pedersen	købsmand	Holtet	4. aug. 1946
5. Kirsten	Ch. Andersen	Landmand	Holtet	
6.				
7. Anna	Otto Nielsen	vognmand	Holtet	26. juli 1946
8. Åse Marie	Karl Hansen	landmand	Holtet	8. juni 1946



Gåser skole 1956 (2. klasse)



Nr.	Barnets navn	Faders/værges navn	Stilling	Adresse	Fødselsdag og år
Bøgerste række fra venstre.					
1	Fru Bjerg		lærerinde	Gåser skole	31. dec. 1909
2	441 Jørgen Ingvard	Jens Anton Nielsen	landmand	Holtet	19. april 1948
3	440 Jakob	Lars Eriksen	dyrlæge	Holtet	5. jan. 1948
4	342 Per, tilfl.	Sv. Toft Christensen	arb. mand	Gåser	21. dec. 1947
5	439 Leif	David Glad Hansen			17. sept. 1947
6	429 Per	Peder Sade	landmand	Skiveren	30. nov. 1947
7	340 Leif, tilfl.	Karl Emil Hansen			1. nov. 1946
8	447 Hans	Harald Mikkelsen			3. nov. 1947
9	428 Niels	Anders Thomsen	gårdejer	Gåser, Haraldsm.	29. dec. 1946
10	426 Mogens	Knud Nygård		Holtet	11. juni 1947
11	Holger Christensen		lærer	Gåser skole	28. juli 1926
Mellemste række fra venstre.					
1	433 Inger	Viggo Nielsen	gårdejer	Gåser, Bødkergrd.	3. april 1948
2	344 Kirsten, tilfl.	Gunnar Larsen	landmand	Holtet	30. maj 1947
3	435 Ingrid	Kristian Poulsen	landmand	Holtet	27. nov. 1947
4	421 Ellen	Anders Justesen	gårdejer	Holtet	19. marts 1947
5	424 Kirsten Marie	Jens Anton Nielsen	landmand	Holtet	23. feb. 1947
6	423 Kirsten	Chr. Andersen	gårdejer	Holtet	22. jan. 1947
7	418 Else	Johannes Johannessen	landmand	Østerågårds mark	18. april 1947
8	423 Annelise (Masse)	Arnold Andersen		Holtet	14. jan. 1947
9	420 Alice	Sv. Åge Larsen	mejeriejer	Holtet	7. feb. 1947
10	434 Birthe	Theodor Mortensen	landmand	Gåser	31. juli 1947
Forreste række fra venstre.					
1	436 Karen Marie	Mariusus Jensen			21. okt. 1947
2	438 Ase	Haller Jensen	gårdejer	Gåser, Pøllegrd.	11. nov. 1948
3	430 Irma	Holger Jensen	skov arb.	Holtet	17. feb. 1948
4	432 Inger	Harry Larsen	landmand	Skiveren	30. nov. 1947
5	437 Annine (Minna)	Niels Bødkg. Nielsen	landmand	Holtet	28. marts 1948
6	419 Helen	Marius Koch	gårdejer	Gåser, Elmelund	20. juli 1946
7	417 Birthe	Ingemann Bødsbjerg	landmand	Østerågård mark	17. juni 1947

Originalbilledet findes hos lærer Holger Christensen, Skindbjerg.

1956 1. klasse



<u>Nr.</u>	<u>Barnets Navn</u>	<u>Faders / verges navn</u>	<u>Stilling</u>	<u>Adresse</u>	<u>Fødselsdag og år.</u>
<u>Sverst fra venstre.</u>					
1	448 Ole	Fr. Fjeldgård Olsen	landmand	Holtet	20. sept. 1948
2	450 Jens	Svend Poulstrup		Holtet	2. dec. 1948
3	449 Poul Erik	Marius Madsen	gårdejer	Gåser, Nørgård	3. feb. 1949
4	445 Poul Erik	Karl Hansen		Holtet	2. dec. 1948
5	446 Oris	Christian Poulsen	landmand	Holtet	12. juni 1949
6	447 Poul	Carl Astrup Jensen	landmand	Holtet	11. maj 1949
7	444 Leo	Niels Drejer Christ.	arb. mand	Gåser	19. april 1949
8	Holger Christensen		lærer	Gåser skole	
<u>Forrest fra venstre</u>					
1	453 Anns Bjerg		lærerinde	Gåser skole	31. dec. 1909
2	453 Lillian	Chr. Jensen	vognmand	Gåser	2. nov. 1948
3	454 Ingelise	Marius Toft Leustsen	købmænd	Gåser, V.	1. juli 1948
4	456 Else	Knud Tage Naldholm	temrer	Holtet	19. maj 1949
5	451 Kirsten	Niels Larsen	gårdejer	Gåser, Nygård	27. jan. 1949
6	455 Annie	Gunner Larsen		Holtet	8. nov. 1948
7	457 Hanne	Karl Havn Nielsen	landmand	Holtet	9. aug. 1948
8	452 Esther	Svend Christensen	husmand	Gåser	21. okt. 1948



Kilde: Kirsten Jacobsen (f. Larsen)

Gaaser Skole 1955





Stående fra venstre:

1. Holger Christensen
2. Ingelise
3. Inger
4. Kirsten
5. Lillian
6. Else
7. Ingrid
8. Inger
9. Jane
10. Fru Bjerg

Fader/værge

- lærer
 Købmand Toft Laustsen
 Viggo Nielsen
 Niels Larsen
 Christian Jensen
 Knud Madsen
 Christian Poulsen
 Esther Larsen
 Karl Christensen
 lærerinde

Adresse

- Gåser skole
 Gåser (vest)
 Gåser (Bedkergård)
 Gåser (Nygård)
 Gåser
 Holtet
 Holtet
 Skiveren
 Holtet
 Gåser skole

Siddende fra venstre:

1. Esther
2. Hans
3. Jens
4. Orla
5. Poul Erik
6. Hans Jeru
7. Jeru
8. Nina

- Svend Christensen
 Harald Mikkelsen
 Svend Poustrup
 Christian Poulsen
 Karl Hansen
 Niels Christensen
 Møller Jensen
 Niels A. Nielsen

- Gåser
 Skiveren
 Holtet
 Holtet
 Holtet
 Holtet
 Gåser
 Gåser



Aalborg Stiftstidende

26. April 1983



De begyndte i Gåser skole for 50 år siden

GÅSER: 1. maj for 50 år siden begyndte disse mennesker i første klasse i Gåser skole. De har netop været samlet for at fejre jubilæet, og det blev et dejligt gensyn.

Roald Gade, Nørhøne, fortæller, at kun et par stykker fra den gamle klasse ikke deltog i jubilæet, som indledtes i Gåser kirke. Her prædikede Sander Sørensen, der dengang var præst på egnen, men som nu bor i Aars.

Efter gudstjenesten besøgte de 21 elever, ægtefællerne og lærer Anna Bjerg den gamle skole, som nu er blevet privat-bolig. Men den bragte alligevel minderne frem i tan-

kerne hos gæsterne, som dog huskede skolestuen som betydeligt større. Men dengang var de selvfølgelig også en hel del mindre.

Senere på dagen afvikledes selve jubilæumsfesten på Gandrup kro. Der deltog i alt 33.

På billedet ses bagest fra venstre Laurits Svendsen, Holtet, Lund Christensen, Aalborg, Egon Ovesen, Ø.Hassing, Edith Hansen (Andreasen), Gandrup, lærer Anna Bjerg, Gandrup, Vibeke Jensen (Gade), Nørresundby, Peter Christensen, Holtet, Karla Olsen (Andersen), Hals, Grethe Jensen (Gade), Aabybro, og forrest fra venstre er det Nanny Tranholm

(Jensen), V.Hassing, Roald Gade, Nørhøne, Karen Fischer Rasmussen (Justesen), Brønderslev, Marie Myhren (Sørensen), V.Hassing, Lilly Andersen (deRosche), V.Hassing, Søren Justesen, Vodskov, Svend Carlsen, Kongerslev, Gunnar Pedersen, Gandrup, Anna Pedersen (Hansen), V.Hassing, Arne Amdi Avnsbøl (Jensen), Risikov, Arhus, Anders Gade, Vedbæk, Arne Larsen, Mygdal, og Børge Bager, Halmstad, Sverige.



Årgang 1937 sammen med deres lærerinde. Fra venstre ses Svend S. Christensen, Svend Erik Jensen, Ragna Nielsen (gift Høj), Margrethe Svendsen, Nina Sanden, Marie Sanden, Else Bager (gift Sørensen), Dagmar Madsen (gift Larsen), Aase Jensen (gift Nielsen), Anna Jensen (gift Ovesen) og Anna Bjerg.
Foto: Mogens Anthonson

Årgang 1937 samlet

GAASER: Det var et festligt og højtideligt øjeblik, da eleverne fra årgang 1937 i Gaaser Skole mødtes på skolen for at markere 50 års jubilæet. Også lærerinden, Anna Bjerg, var med, og hun glæder sig allerede til at samles med årgang 1938 næste år.

Anna Ovesen i Gaaser havde haft det store arbejde med at finde frem til sine klassekammerater. Mange er blevet

i Nordjylland, men én af dem, Else Sørensen, kom helt fra Halmstad i Sverige for at være med.

Af klassen på 15 elever, der begyndte deres skolegang 1. april 1937, er 11 tilbage, men Karen Marie Bjørnlund, der er gift Sejersen og bor i Juelsminde, var forhindret i at være til stede på grund af dårligt helbred.

De gamle elever og deres

lærerinde fik en hyggelig dag. De samledes i skolen, der nu er privatbolig for to familier.

Efter at have genopfrisket minder både oppe og nede i bygningen spiste de middag på Gandrup Kro og drog derefter hjem til Anna Bjerg.

Lærerinden, der nu er 77 år, begyndte sin gerning i Gaaser Skole i 1932. Da skolen blev nedlagt, flyttede hun

til Gandrup Skole, hvor hun virkede indtil 1977.

De gamle årganges sammenkomster på Gaaser Skole startede for fem år siden. Anna Ovesen fandt, at de burde følges op, og nu håber både hun og Anna Bjerg, at også årgang 1938 kan trommes sammen, og at møderne i det hele taget kan blive en tradition.

1984



De fremmødte »elever« og deres lærerinde ses her foran den gamle skole.

50 års skolejubilæum

GÅSER: Snakken gik livligt om skoletidens glæder og genvordigheder, da 13 ud af 18 »gamle« elever for nylig genså Gåser skole, hvor de for 50 år siden begyndte i første klasse.

De gamle klassekammerater havde sat hinanden stævne i Gåser kirke. Efter at

have overværet gudstjenesten blev skolen beset, og bagerter gik turen til hyggeligt samvær på Gandrup kro.

Deltagerne i sammenkomsten var Rigmor Nørgaard (gift Eriksen), Svend Aage Andersen, Ellen Brix (gift Thomsen), Ellen Gade (gift Rasmussen),

Chr. Andersen, Tove Vandborg (gift Melgaard), Steffen Kock, Jens Oscar Christensen, Marie Bærentsen (gift Nielsen), Niels Kock, Ellen Pallisgaard (gift Pedersen), Karen Larsen (gift Øland) og Irene Ovesen (gift Pedersen). Desuden deltog »elevernes« lærerinde, Anna Bjerg.

Forrest fra venstre: 1) Jens Oscar Christensen 2) Svend Nielsen 3) Svend Aage Andersen 4) Ellen Brix 5) Karen Larsen 6) Rigmor Nørgaard 7) Steffen Kock 8) Niels Kock 9) Hans Chr. Andersen

Bagerst fra venstre: 1) Ellen Gade 2) Tove Vandborg 3) Anna Bjerg 4) Marie Bærentsen 5) Irene Ovesen 6) Ellen Pallisgaard

Aalborg Stiftstidende

23. April 1985



50 års jubilæum

GAASER: Der blev snakket skole- og ungdomsminder til den store guldmedalje, da 13 tidligere elever på Gaaser Skole mødtes for at markere 50-året for deres skolestart. Klassen talte 18, da skolegangen begyndte i 1935, men kun 13 havde mulighed for at komme til jubilæet.

Dagen begyndte med gudstjeneste i Gaaser Kirke, hvor forhenværende pastor San-

der Sørensen, Aars, holdt prædiken. Sander Sørensen, der i dag er pensioneret, konfirmerede i sin tid klassen. Derefter var de 13 en tur omkring Gaaser Skole, der nu er nedlagt.

Dagen sluttede hos klassens tidligere lærerinde, Anna Bjerg, der i dag bor i Gandrup. Anna Bjerg stod for undervisningen af 1. og 3. klassetrin i Gaaser Skole, hvor der kun var fire klasser.

Her er den aldrende skoleklasse forevigt udenfor Gaaser Skole. I bageste række er

det fra venstre Just Justesen, Gaaser, Jens Peter Kristiansen, Gaaser, Knud Svendsen, Fredericia og Tommy Bager, Biersted. I midten er det fra venstre Edel Brix, Aalborg, Agnes Jensen, Holtet, Ejler Nielsen, Sønderjylland, Anna Bjerg, der er klassens tidligere lærerinde, Gandrup, og Eigil Hansen, Aalborg. Forrest fra venstre er det Ellen Thomsen, Gandrup, Dagmar Christensen, Gandrup, Inge-mann Bager, Norge, Verner Gade, København, og Knud DeRoche, Stæe.

Min egen skoletid 1950 - 1957.



Min første skoledag står endnu klart i min erindring, selvom den nu ligger rigtig mange år tilbage. Den startede i april 1950, hvor jeg spændt og vandkæmmet sammen med min mor cyklede de små 3 km. fra gården derhjemme til skolen, hvor vi blev budt velkommen af førstelærer Knudsen. Vi var en meget lille flok, - under 10 tror jeg nok, der det år skulle starte i 1. klasse. Mødrene,- det var nemlig kun mødre, der var med - ingen fædre, fulgte med børnene ind i klassen, men efter et lille stykke tid mente læreren, at vi nu godt kunne klare os selv, og mødrene listede ud. Jeg husker, at jeg ikke var helt tryk ved situationen og helst ville have, at min mor blev og ville ikke rigtig slippe hånden, men det hjalp ikke. Navlestrengen var fra nu af og i al fremtid blevet klippet, og dagen gik da også, som den skulle, og jeg cyklede hjem alene.

De første 3 år gik vi i skole om eftermiddagen; et år i første- og to år i anden klasse. Jeg har kun gode minder fra de første år i skolen, men husker, at på vej til skolen mødte vi de store elever, der var på vej hjem, og ofte hørte vi nogle drabelige historier om deres gerninger/ ugerninger, der som regel var gået ud over lærerinden. Det forstod vi ikke, for vi hyggede os i skolen og havde det godt med lærerne.

Lærerinden hed fru Bjerg, og hende var jeg meget glad for i de små klasser, og jeg var derfor også glad for at gå i skole. Hun havde et godt tag på små børn, og jeg mener også, vi lærte meget i hendes fag, som var regning, religion og sang. Lærer Knudsen var også en dygtig lærer, som vi havde til dansk m.m., men der var ikke helt det samme nærvær.

I 1953 skiftede vi så til 3. klasse og skulle nu gå i skole om formiddagen, og det var noget af en omvæltning. Det var dog ikke bare tidspunktet, der ændredes, for der skete også noget med os selv. Vi oplevede nu noget af det, vi kun havde hørt om tidligere. Vi begyndte at blive næsvisse og tvære, og hos lærerinden begyndte problemerne og den tidligere hygge forsvandt.

Hver morgen hos lærerinden startede med en morgensang, der passede til årstiden, og der afsluttedes med fadervor. Vi blev stillet op på to rækker langs podiet ved tavlen, og det kunne godt give lidt uro hos os og frustrationer hos lærerinden. I religionstimerne gennemgik hun bibelhistorien, og da hun var en god fortæller og lod os tegne til, så var det gode timer. Vi skulle også lære salmevers, og de skulle læres udenad, og hvis man ikke kunne sit vers, måtte man af og til blive nogle minutter efter skoletid for at øve. Derefter måtte man banke på lærerindens dør, og først derefter kunne man gå hjem. For mig betød det, at jeg den dag i dag kan huske disse salmevers, men jeg lovede mig selv, da jeg selv blev lærer, at mine børn aldrig skulle lære salmevers.

Hvis den foregående time havde været hård, kunne der ind imellem godt gå et stykke tid, efter klokken havde ringet, før lærerinden kom ind i klassen. I ventetiden kunne tingene godt blive ganske kaotiske, idet der blev kastet med papir og meget andet og mange sloges med linealer. Nogle drenge havde skåret hakker i dem, så det kunne gøre mere ondt, og det kunne udvikle sig ret ondsksfuldt.

Hos læreren foregik tingene mere roligt, - vi turde simpelthen ikke de samme ting. Jeg husker ikke, at vi nogensinde har sunget morgensang hos ham, men alligevel har lærer Knudsen efterladt et uudsletteligt indtryk på mig, for det var af ham, jeg har fået den første og eneste lussing i hele min skoletid. Vi blev ikke slået derhjemme, - heller ikke når det var tiltrængt, og derfor husker jeg stadig denne lussing.

Vi spillede fodbold i hvert frikvarter i skolegården. Det var som regel Holtet mod Gaaser, og målene var lærerindens garageport i den ene ende og to blommetræer ved cykelskuret i den anden. Der blev selvfølgelig skudt en del blommer ned under kampen, som derefter blev spist, og det irriterede læreren, der indprentede os, at de blommer var hans, og dem skulle vi holde os fra.

Da vi skulle hjem den dag, snuppede jeg lige en blomme, inden jeg tog min cykel. Jeg havde ikke engang fået den spist, før han stod foran mig, og jeg husker nøjagtigt, hvad han sagde: "Jørn, vil du virkelig gøre dig til tyv for så lidt". Så fik jeg en velplaceret lussing, der efterlod mærker af hans fingre på min kind. De andre, som også havde taget blommer var lynhurtigt forsvundet, da læreren dukkede op. Jeg tror, han har stået og luret og ventet på at kunne statuere et eksempel.

Da jeg slukøret og flov cyklede hjem, kunne jeg se, at rygten var løbet i forvejen, og hos købmanden i svinget stod et par mænd og grinede, da jeg kørte forbi. Det tog flere timer før mærkerne var væk, og jeg dukkede ikke op derhjemme, før sporene var helt forsvundet, og mine forældre var nok de eneste, der aldrig fik det at vide. I dag ville børn vel sladre til forældrene, og læreren ville stå til en røffel, men det var andre tider dengang, og det at sladre faldt mig aldrig ind,- jeg var simpelthen for flov og bevidst om min skyld.

Jeg husker ikke, at der ellers blev slået hos læreren. Det har nok ikke været nødvendigt, og lussingen havde vel haft den forventede, forebyggende effekt som en del af hans pædagogik, og blommerne fik herefter fred et stykke tid.



I mange hjem dengang var lussinger et anerkendt middel i opdragelsen, idet man mente, at den man elsker, tugter man.

Hos lærerinden var straffen lidt nap i armen og ryk i øret, men det regnede vi drenge ikke for noget. Den straf vi virkelig frygtede, var at blive sat hen til en bestemt pige. Det var slemt for os, men hun må have haft det ganske forfærdeligt, men

det forstod vi ikke dengang, og vor opførsel har siden givet mig sort samvittighed. Det burde lærerinden også have haft.

Bortset fra ovennævnte må jeg have klaret mig ganske godt, for sammen med en anden dreng nøjedes jeg med et år i 3. klasse og kom derfor til at gå tre år i 4. klasse. Det betød, at jeg bl. a. kom igennem en ekstra regnebog.

I november 1953 rejste lærer Knudsen, - jeg tror nok han blev skoleinspektør et sted, og i nogle måneder havde vi vikar,- det var pastor Niensens søn fra Hals.

Vor næste lærer hed Holger Christensen. Han startede 1. april 1954, og han er nok den af alle mine lærere, som jeg gennem tiden har syntes bedst om. Det var ikke fordi han var specielt dygtig, men på en eller anden måde passede mit gemyt til hans. Han havde et meget voldsomt temperament, og hos ham faldt der mange lussinger, og når han selv i sin beretning siger, at disciplinen blev opretholdt ved hjælp af håndkraft, så er det ikke helt ved siden af, - men det gik aldrig ud over mig.

Lige fra 1. klasse havde vi hvert år inden sommerferien haft en skoleudflugt. Jeg mener at huske ture til Løkken, Blokhus og Tolne. Det foregik først med postbil til Gandrup, så med tog til Aalborg, hvor vi skiftede transport til vort endelige udflugtsmål.

I Tolne blev vi sat af ved et trinbræt i skoven, og vi kunne så rulle ned ad bakken, og ved den flotte pavillon kunne vi købe is og sodavand. Til sådan en udflugt medbragte vi en sodavand og en solid madpakke, samt et par kroner i lommepege.



Hos den nye lærer kom der andre boller på suppen. Vi startede med gymnastik i skolegården. Der var ingen gymnastiksal på skolen, og det var noget helt nyt for os, at stå der og hoppe og svinge med armene. Det varede da heller ikke længe, før det igen blev opgivet, og motion fik vi da også alle i rigeligt mål på anden måde.

Allerede det første år efter lærerskiftet kom vi på tur til København, og det var en vældig oplevelse for os. Min mor havde fortalt mig, at skolebørn fra provinsen blev indkvarteret på fregatten Jylland, der lå i havnen, og det glædede jeg mig meget til. Det skete nu ikke,- i stedet blev vi indkvarteret et sted på Nørrevold. På københavnerturen var både lærer og lærerinde med, men det viste sig ret hurtigt, at de ikke gik så godt i spand sammen.

Året efter kom vi til Bornholm, og her var lærerens unge kone med i stedet for lærerinden.

Den sidste tur jeg husker, inden jeg forlod skolen i Gaaser, gik til Norge. På det tidspunkt var den unge lærerkone smuttet med en nabosøn, så i stedet havde vi smedens kone Karla med til at passe på pigerne.

Mine bedste erindringer stammer fra det lille rum ved siden af lærerens klasseværelse, for her var skolens bibliotek med et væld af gamle, slidte og lasede børnebøger. Der var Coopers indianerromaner, bøgerne om Paw og Peder Most, samt Jan- og Flemming bøger. Jeg slæbte masser med hjem og læste til langt ud på natten.

Den nye lærer indførte også lørdagshistorie, hvor han læste et kapitel af en spændende bog, og det blev sommetider til 2, hvis spændingen var for stor, og vi plagede lidt. Når en bog var færdig, fik vi efter tur lov til at vælge en ny. Bare antydningen af trussel om at glemme lørdagshistorien kunne straks lægge en dæmper på gemytterne.

Det lille bibliotek havde dog også en anden funktion, som hos nogle elever også gav en anden slags minder. Det var nemlig også stedet, hvor alvorligere afstraffelser fandt sted.

Jeg husker et tilfælde, hvor Frede, der var købmandens søn, havde siddet på toilettet. Ole havde så stået udenfor sammen med et par andre og tisset over skillevæggen og ramt ham i nakken. Det gjorde læreren så rasende, at Ole fik en afstraffelse på biblioteket, der kunne høres helt inde i klasseværelset. Der var senere snak om mærker på halsen, og det medførte en samtale på kommunekontoret.

En anden episode har jeg kun hørt af omtale, men den skal efter sigende være helt sandfærdig. En af drengene, der senere blev læge i en naboby, havde i længere tid irriteret læreren med sin snak. Da det efter mange advarsler ikke stoppede, ville læreren give han et rap med linealen. Drengen var imidlertid for hurtig og dukkede sig, og pigen ved siden af blev ramt., - og det var uheldigvis borgmesterens datter. Mon ikke det også medførte en samtale?

Læreren kom tit på besøg hos min onkel og farfar, der boede nabo til skolen og her snakkede jeg meget med ham, og det er måske grunden til, at jeg husker ham med særlig glæde. Han var god til at fortælle, og især kunne jeg lide hans beretninger om en rejse, han havde været på sammen med et par kolleger. De var sammen i deres folkevogn kørt hele turen til Grækenland og tilbage ned gennem Balkan. Det var meget usædvanligt dengang, og det nærrede min udlængsel, der dengang var meget stor.

Frikvartererne kunne dengang godt blive lange, hvis læreren sad lidt længe over kaffen og avisen. Gårdvagt var der ikke noget der hed, det var et ganske ukendt begreb i Gaaser,- det kunne højst blive til et kig ud af vinduet, hvis larmen viste, at der var noget usædvanligt på færde.

Om sommeren spillede vi drenge fodbold. Holdene var som regel Gaaser mod Holtet og det foregik for fuld udblæsning og som regel fredeligt. Der var dog også mange slagsmål, -som regel mellem to kamphaner med en kødrand af opildnende tilskuere, men det hændte også, at der var masse slagsmål mellem Holtet og Gaaser, og jeg kan ikke huske, at læreren nogensinde greb ind. Under sådan et slagsmål brækkede en af eleverne, "Store Anton", fingeren.

Mobning er et moderne ord, som dengang var helt ukendt for os, men der blev drillet, slået på tæven og brugt øgenavne, og det er helt sikkert, at ikke alle kom lige let igennem skoledagen, så livet i skolegården har vel i grunden ikke forandret sig så meget siden da, - sådan var verden skruet sammen, det vidste og accepterede vi, og det måtte man leve med, så godt man nu kunne. Sladre kunne man ikke. Nogle uenigheder blev også ordnet på vejen hjem, det skete som regel på kirkens parkeringsplads.

Pigerne sjippede og det foregik mere fredeligt.

Om vinteren sloges vi i sne, også Holtet mod Gaaser, og jeg husker også, at vi om vinteren kunne spille om hønseringe og ler kugler i aulaen.

Efter sådan et "forlænget frikvarter", kunne lærerinden lade os stå på række foran indgangsdøren, og så fandt hun en synder, - mere eller mindre retfærdigt, der så blev løftet i øret foran resten af klassen. Det var nu ikke alle, der risikerede den behandling,- det havde lidt at gøre med, hvem ens far var.

Sidst på efteråret blev der holdt klapjagt i Sønderskoven, og der var tradition for, at man brugte drenge fra 4. klasse som klappere. Det var det store samtaleemne i skolegården et stykke tid i forvejen, og det kunne godt give lidt misundelse fra Holtet drengene, for så vidt jeg husker, var det kun Gaaser drengene man brugte. Da jeg nu var kommet i 4. klasse, -lidt for tidligt ganske vist, havde jeg helt sikkert regnet med, at være blandt de udvalgte.

Det foregik på den måde, at en dag kom skovfoged Ploug fra Gaaser op på skolen på sin motorcykel med sidevogn. Med sig havde han en liste med navnene på de drenge, han skulle bruge. Han snakkede med læreren, og navnene blev råbt op med besked om, hvornår man skulle møde. Desværre var mit navn ikke med, og jeg tror nok, at skuffelsen var så stor, at jeg fik vand i øjnene. Skovfogeden må have set det, for han kiggede igen på sit papir og sagde, at han havde overset mit navn. De andre drenge havde sikret sig derved, at deres fædre i god tid havde snakket med skovfogeden,- men det havde min ikke. Lønnen var ikke stor,- det blev til 5 kroner og 2 cigaretter, som for de flestes vedkommende blev røget under middagspausen i kælderen på Skovvillaen.

Det almindelige i Gaaser i 1950erne var, at man nøjedes med 7 års skolegang. Pigerne kom derefter i huset og drengene fik arbejde ved landbruget, eller man kom i lære som håndværker eller i forretning.

Hvis man ville andet, måtte man bestemme sig i 12 års alderen, og der var da også flere muligheder, hvis man ellers blev fundet egnet.

En af mulighederne var realskolen i Hals, men man kunne også vælge Nørresundby realskole eller Klostermarksskolen i Aalborg. I så fald forlod man helt Gaaser Skole efter 3. klasse.

Jeg selv og en dreng fra Holtet blev meldt til forberedelse på Gandrup Præliminærskole, der efter 1945 også var en mulighed. Det betød, at vi skulle blive hele tiden ud i Gaaser, samtidig med, at vi de 2 sidste år skulle cykle til Gandrup 3 eftermiddage om ugen for at forberede os til en optagelsesprøve i 14 års alderen. Her startede vi med at lære tysk, engelsk og matematik m.m. Det var lange skoledage og i vintertiden også en lang og træls skolevej, og der var ingen skolebusser dengang. Det var også en ny verden, hvor man mødte dygtige elever fra de andre skoler, og ens selvtillid fik let et knæk, når man fandt ud af, at man ikke længere var blandt de bedste. Det var ikke alle der kom gennem nåleøjet, og det år (1957) var jeg den eneste fra Gaaser.

Jeg har skrevet, at der blev uddelt en del lussinger i min skoletid, - og såvidt jeg ved, var det stadig lovligt dengang i 50'erne, hvor lærerne endnu havde ret til at forsvare sig, men det blev vist også brugt et godt stykke tid, efter det blev forbudt.

Brugen af spanskrør var tilladt et stykke tid efter lussinger blev forbudt, men jeg har aldrig i min skoletid set det i brug.

En lussing modtog en rask dreng dengang uden at kny, - men spanskrør ville blive opfattet som ydmygende.

Meget her i livet beror på tilfældigheder, og det var tilfældighedernes spil, der gjorde, at jeg endte med at arbejde 37 år som lærer i folkeskolen, så helt afskrækket er jeg altså ikke blevet af mine 7 år i Gaaser Skole.

Lærergerningen var nu ikke noget kald for mig, og om jeg blev placeret på den rigtige hylde, må mine gamle elever dømme om. Svarene ville sikkert fylde hele skalaen.

”Hoveddrengene” i Gaaser

Om børns liv på landet i gamle dage ved vi i grunden ikke særligt meget. De blev betragtet som små voksne, og for det meste fik børnene senere i livet samme arbejde som deres forældre.

Bondens søn lærte bondens arbejde, og helt fra han kunne stå på egne ben, måtte han hjælpe til og udfylde sin plads, som han bedst kunne.

Bondens datter lærte på samme vis moderens arbejde, for hun skulle jo selv engang være husmoder.

For de fleste var der dengang egentlig ikke rigtigt noget valg. De heldigste kunne finde arbejde hjemme hos forældrene, mens de var små, men i fattige familier måtte børnene ofte af sted og tjene fremmede allerede før skolealderen.

Sådan var det faktisk meget længe, og da jeg selv gik i folkeskolen i 1950'erne var der flere børn, der ikke boede hjemme, men var ude at tjene og skulle op at arbejde i stalden før skolen startede, - men det skænkede jeg ikke en tanke dengang.

Fra gammel tid var der tradition for, at drenge fra især Hals men også fra Gandrup i sommerperioden blev "høveddreng" på gårdene i Gaaser, og en del af dem har sikkert været fæstet for hele året.

På min fars skolebillede fra 1919 sidder på anden række "Tysker Karl" sammen med min onkel Marius. Han tjente flere somre hjemme hos min farfar Andreas Larsen på Nygaard. På billedet er han ca. 8 år.

På billedet fra 1941 står Svend Nielsen, "Svend Sadelmager", fra Gandrup, og da jeg engang spurgte ham, hvorfor han gik i skole i Gaaser, fortalte han, at han som 14 årig kom ud at tjene på "Lille Starbæk" på Holtet.

På mit eget skolebillede fra 1954 er der 3 drenge, som ikke boede hjemme. To brødre arbejdede på Vester Toftegaard og en hos Ole Svendsen på Holtet. Det er der ikke mange børn, der vil kunne forstå i dag.

Fortalt af "Svend sadelmager" Nielsen

Jeg er født den 13. november 1926 i Gandrup, som søn af Willi Johannes Heinrich Friedrich Nielsen, - min far var tysker født i Lybæk.

Allerede som 12 årig var jeg i lære hjemme hos min far som sadelmager/møbelpolstrer, samtidig med at jeg passede min skole i Gandrup.

Min far mente imidlertid, at jeg ville have godt af at komme ud og tjene bønder for at lære lidt om livet udenfor hjemmet, inden den egentlige læretid skulle begynde.

Således gik det til, at jeg 1. Maj 1940 startede som ungarl hos Lazetty og Ejner Jensen på Lille Starbæk på Holtet ("Russer Ejner"). Det betød, at jeg samtidig skulle gøre det sidste år i skolen færdig i Gaaser Skole. I sommerperioden gik vi dengang i skole 3 dage om ugen. Fæsteperioden varede til 1. november, og den aftalte løn for hele perioden var 60 kr. Hertil kom kost og logi, der var et lille værelse med en seng. Vask m.m. klarede min mor.

Jeg blev brugt til al slags arbejde, og hver morgen var der arbejde i stalden, - også på de dage, hvor skolen ventede. Det kunne godt være hårdt, og især husker jeg arbejdet med sukkerroerne.

Ejner ville have arbejdet gjort på en bestemt måde, som han selv havde lært på de store gårde, selvom hans egen kun var på 15 tdr. land.

Når roerne skulle tyndes, gik han selv foran og hakkede i blokke med sit hakkejern. Jeg skulle så kravle bagefter på mine knæ og luge, så kun de bedste roer stod tilbage. Det husker jeg som en sur tjans.

Ved optagningen, der helst skulle være færdig inden 1. November, skulle der også bruges håndkraft, idet Ejner ikke ville have at roerne blev beskadiget. Det betød, at de skulle trækkes op med håndkraft. Toppen skulle derefter hugges af med en stor roekniv og til sidst læsses på vognen med hænderne.

Om skolegangen og lærerne i Gaaser har jeg kun gode minder, - faktisk bedre end mine minder fra Gandrup Skole, og det halve år her gav lige så meget som alle de foregående.

Da jeg nåede til november, havde manden på nabogården fået øje på mig, og han tilbød at fæste mig i den næste periode. Jeg havde dog på det tidspunkt fået nok af at tjene bønder, og startede i stedet som lærling hos min far, hvis forretning jeg senere drev videre, og det valg har jeg aldrig fortrudt.

Svend Nielsen, Hals

En "høveddrengs" erindringer.

Fortalt af Ole Madsen, Hjallerup.



Jeg er født den 19. August 1942 som søn af Johanne og Emanuel Madsen. Vi var seks søskende derhjemme, hvor jeg var nr. tre i flokken. I min tidligste barndom havde mine forældre en af de statsejendomme på Østerågård, der var blevet udstykket fra gården i 1928. Vores sted var den sidste af ejendommene i skoven på sydsiden af landevejen overfor Sommerlyst,- i dag Sønderskovvej 123 . Mine forældre sad hårdt i det, og for at tjene lidt ekstra til de mange munde, der skulle mættes hver dag, kørte min far mælk til Hals Mejeri.

Når han kom retur, fik min bror Anton og jeg ofte lov at køre med til de sidste ejendomme med retur mælk. En dag, da hestene drejede rundt på vejen hjem, blev de bange for et eller andet og løb løbsk. De endte i en grøft på hver sin side af en elmast. Masten brækkede ved sammenstødet, og trådene knækkede og ramte den ene hest. Så vidt jeg husker, døde den af det, men heldigvis kom min broder og jeg ikke til skade, for vi sad jo på vognen.

Tabet af hesten var stort, for der var ikke penge til at købe en ny, så i stedet for mælketuren begyndte min far at handle med dyr til marked i Aalborg. Det kostede lærepenge, og det endte med, at mine forældre måtte sælge ejendommen, der blev overtaget af min morbror Johannes Bertelsen. I stedet fik vi en meget lille ejendom i Hals Nørreskov, men efter et kort stykke tid flyttede vi videre til Holtet, hvor vi kom til at bo i det lille hus ved "Diget" på vej til Gaaser.

Vi var som sagt meget fattige, så for at hjælpe lidt blev min bror Anton og jeg sendt ud at tjene som høveddreng . Jeg startede hos Ole Svendsen den 1. Maj 1951,- det år jeg blev 9 år i august. Min løn var 50 kr. for sommeren, plus jeg fik 2 kr. om ugen, så det kunne jo blive til ca. 100 kr. for et halvt år.

Mit arbejde bestod i at gøre rent ved kørerne og grisene, så jeg skulle op kl. 6 om morgenen, da det jo skulle gøres, inden jeg skulle i skole.

Om eftermiddagen var der mange forskellige opgaver, bl.a. med at kalke stalden. Den eneste gang, jeg tænkte på at stikke af, var da jeg skulle luge gulerødder. Der var 4 rækker à 200 meter, og jeg syntes, at det var umuligt at se en ende på, men jeg blev.

Der var også mange gode oplevelser her. Min arbejdsgiver, Ole Svendsen, var ca. 75 år gammel, og han havde været i U.S.A. som ung mand, så om aftenen, når vi var alene, så lå Ole på sofaen med sin lange shagpipe og fortalte røverhistorier fra U.S.A., og det var virkelig spændende for en drenge fantasi. Vi var tit alene om aftenen, så det blev til mange historier, for Martha, der var kone i huset, var meget missionsk og gik til møder.

Om søndagen, når mælken var kommet retur fra mejeriet, og spandene skulle hentes hjem ude fra vejen, skulle Ole og jeg vædde om, hvem der kom først hen til spandene. Afstanden var nok ca. 80 – 100 m., og væddemålet bestod af 2 stk. 25 øres is, og jeg vandt hver gang.

Da vi nåede 1. nov. var ansættelsen slut, men vi blev enige om, at jeg fortsatte om vinteren også, men jeg måtte gå ned i løn, så jeg fik kun de 2 kr. om ugen, men det betød jo, at der var en mund mindre at mætte derhjemme.

Om vinteren kørte vi roer ind til dyrene, og der skulle tærskes korn. Rugen blev tærsket på loen med plejl, da strået skulle bruges til tag. Der var stråtag på gårdens stuehus og lade.

Det næste år jeg var hos Ole Svendsen, fik jeg 75 kr. for sommeren + de 2 kr. om ugen. Mit arbejde var det samme som året før, dog skulle vi lægge nyt tag af strå på stuehuset, så om eftermiddagen skulle jeg sy for tækker, så da fik man at vide, hvad man var værd, hvis ikke nålen kom op det rigtige sted, og tækkemanden var meget hidsig. Ellers gik sommeren som året før, men der var en ting, jeg aldrig fik lov til, og det var at køre med hestene, - og det var mit højeste ønske.

Da vi kom til 1. nov., stoppede jeg hos Ole Svendsen. I stedet fik jeg plads hos en tante og onkel, der havde en gård i Rærup. Derfor kom jeg til at gå i skole en vinter i Rærup Skole. Det var en meget lille skole, - jeg tror vi var en 14 – 15 elever i alt, og alle gik på samme tid, så aldersspredningen var meget stor.

Her hos min tante og onkel fik jeg lov til at køre med heste, og jeg overtog hurtigt alt arbejde med hestene, så det var en stor fornøjelse at lære at pløje.

Om sommeren var min onkel cyklet til Hjallerup Marked, og han havde nok fået en tår over tørsten, og han kom hjem med 2 flotte frederiksborgheste. Det var spændende at komme ud at køre med dem, og det gik godt.

Jeg blev kun i denne plads et år, for min tante var meget nærig, og jeg syntes, at maden ikke var så god som hos Ole S., så jeg flyttede tilbage dertil. 8 dage efter ringede min onkel hjem til "de gamle" og bad om at få mig tilbage til Rærup, for hestene løb fra ham. Han ville gerne betale busbilletten. Det med hestene kunne jeg ikke forstå, for jeg havde ingen problemer med dem. Jeg blev dog, hvor jeg var, og det endte med, at han måtte sælge dem.

Da jeg kom tilbage til Ole S. Var der lavet badeværelse i det kammer, som jeg før havde delt med sønnen Jacob. Nu havde vi til gængæld fået hver sit værelse ude i udhuset. Mit var med indgang fra hestestalden, og der var sand på gulvet.

I den første tid var det svært at sove, for hestene havde mug i benene, så de stod og skrabede og bankede det meste af natten.

Vi drenge kunne godt finde på spilopper, og jeg husker en episode på Holtet, hvor 3 – 4 af os en sommeraften mødtes udenfor bager Jensens butik. Den aften sendte vi en københavner dreng ind med en 10 øre, som han skulle have vekslet i 1 ører. Derefter blev han sendt ind for at købe pinocchiokugler. De kostede 1 øre pr. stk., og han skulle gå ind og købe en kugle ad gangen. Efter nr. 4 kom bagerfruen ud, og så fik vi en ordentlig gang skæld ud.

Jeg blev hos Ole S. i et år, hvorefter jeg flyttede til Vester Toftegaard i Gaaser. Her var vi 3 ansatte, og jeg blev "bette kål", så jeg var mest i kostalden. Vi havde 18 – 20 køer, som skulle malkes og fodres, inden jeg mødte i skole kl. 8.

Om eftermiddagen skulle jeg hjælpe i haven, kalke huse eller male. I marken var det udtynding af roer, så de stod enkeltvis med afstand. Derefter kom høhøsten, og det var hårdt arbejde, - selve høsten var ikke så hårdt, for det var jo neg. Om vinteren kørte vi roer ind til dyrene, og der skulle tærskes korn. Der skulle jo også slagtes gris, så vi kunne få mad på bordet. Vi havde fået en københavner på gården, der skulle hjælpe slagteren, der var en hård mand. Dengang bandt vi alle 4 ben sammen og vippede grisen op på en slagtebænk. Grisen blev så stukket i halsen, så blodet løb ud. Slagteren råbte til Kurt, som københavneren hed, at han skulle køre med halen på grisen, og det skulle gå hurtigt, for ellers fik vi ikke alt blodet ud. Kurt kørte med halen, det bedste han havde lært, til stor morskab for os andre.

En anden sjov historie, jeg husker fra dengang, var, at vi en aften lavede sjov med damerne fra Gaaser, der om vinteren gik til sykursus på skolen. Knud fra nabogården Øster Toftegaard skulle tage et hvidt lagen over hovedet og springe op på kirkegårdsmuren, når damerne cyklede forbi. Vi andre skulle ligge i skjul og kigge på. Da de 7 – 8 damer kom cyklende, mens de "knevrede løs", så hoppede Knud op på væggen og løb hen ad den. Der blev fuldstændigt stille, og der blev trådt ekstra i pedalerne for at slippe væk.

Niels Mann i Gaaser og Vester Toftegaard delte orne, og når den skulle skifte sted, blev den drevet fra gård til gård. En gang kom Nicolaj H. på cykel drivende med ornen. Ved kirkemuren løb ornen ud på vejen og blev påkørt af landbetjenten fra Hals. Ornen overlevede, men bilen fik en stor bule, og køleren blev utæt, og betjenten blev meget sur.

Jeg gik det meste af min skoletid i Gaaser skole, hvor vi havde fru Bjerg som lærer til regning og religion. Jeg synes, vi blev gode til at regne, men de andre fag var mindre gode. Det skyldtes måske manglende interesse.

Jeg husker en sangtime, hvor vi skulle synge med, hvad enten vi kunne eller ej. Frode sang ikke med og blev derfor af lærerinden løftet op i håret, og da han kom op at stå, bed han hende i hånden, og så blev der ikke sunget mere den dag.

En dag i frikvarteret ville 4 drenge vise hvor meget kraft, der var på blæren. Vi gik ind på toilettet og ville vise, at vi kunne tisse over den lave væg til det lukkede rum på W.C.et. Herinde sad uheldigvis en femte dreng, der blev ramt i nakken. Jeg fik skylden og mange bank af læreren, men blev til sidst reddet af hans kone, der havde hørt spektaklet.

Jeg gik ud af Gaaser Skole 1. april 1957 og blev i min plads i Vester Toftegaard til 1. nov. Herefter kom jeg til en stor gård i Hallund som foderelev. Vi havde en fodermester og 1 røgter, som ikke var for snu. Hen på sommeren blev mester syg, så jeg måtte overtage driften af stalden,- et stort ansvar for en ung mand. 1.nov. 58 blev jeg fodermester på en gård på Løgstør egnen. Her var der kun 30 køer, men jeg blev aldrig glad for at være der og blev der kun et år. 1.nov. 59 kom jeg til Suldrup som fodermester for 48 køer. Det var et godt sted at være, men i marts 1960 blev jeg kontaktet af mejeribestyrer Larsen fra Holtet mejeri, der spurgte, om jeg var interesseret i at blive mejerielev. Det sagde jeg ja tak til, så 1.maj 1960 sluttede mit liv som høveddreng.

Ole Madsen
Januar 2016

Gaaser Skole.

21 — 22
200 Aars Jubilæum.

Det er vist ikke almindeligt, at ret mange Landsbyer kender noget til deres Skoles Begyndelse. I Gaaser er dette Tilfældet, idet der paa den nærliggende Herregaard „Østergaard“ findes en gammel „Foslo“, hvori der berettes, at Margrete Ruhl, ialig Niels Svendsens efterladte Hustru i Østergaaser, som Gaarden dengang kaldtes, fik et Fundats under 2. April 1706, hvori det blandt andet hedder: „Den høje og mægtige noadige Gud haver jeg lodet at give af Hans egne velsignede Gaaser — Et Hundrede Rix Daler, saa at Renten deraf maatte vorde til Gavn for en, som kunde undervise Ungdommen i Gaaser ved Skole at holde etc.“ samt at der paa hendes Grund ved Østergaard skal opbygges et Skolehus paa 6 Fag til „samme gubelige Brug“. Iøvrigt bestemmes, at der af denne Kapital skal betales 5 Rigsdaler om Aaret, de 4 til Skoleholderens Lønning og den 5. til Skolens Bedeligholdelse. Af Ejeren til „Østergaaser“ skal der hvert Aar gives Regnskab for, at Pengene ordtlig betales mod Skoleholderens Kvittering — og bedes Sognepræsten for D. og B. Højsing stadigt kontrollere, at samme Regnskab er i Orden, og hvis ikke da hurtigt indberette samme til Bispen i Aalborg.

I den gamle Regnskabsbog er der adskilligt af Interesse. For Aaret 1706 berettes, at da Bønderne dette Aar var uvillige til at give Skoleholderen Kost, som han skulde have i Tilgift til de 4 Rigsdaler, blev der ingen Skole holdt.

I Aaret 1753 byggedes til Skolehuset; men 17. Oktober 1759 brændte det. I Løbet af 14 Dage byggedes det op, og Byggesummen var 21 Rdl. 4 S. 4, (saa man kan se, at man fik noget for Penge i de Dage. Hvad det er særlig interessant er, at man ogsaa i den gamle Regnskabsbog kan faa sig Underretning om Skoleholderne i Gaaser i de forløbne 200 Aar. Den første nævnes 1716 og hed Niels Christensen. Fra 1744 — 1768 nævnes Niels Rielsen. Endvidere Christen Dorff (1764 — 67), Svend Kagesen (1768 — 69), Niels Stierbech (1770 — 72). Blandt dem og særlig Niels Rielsen skrev meget Ket, omtrent saa ubehjælpsomt som et 7 Aars Barn nu.

Niels Christensen (1773 — 84). Under ham oplyses det, at den gamle Bog var forsvundet i 12 Aar. I Bedriften var „Skolemester“ fra 1795 — 1811. I Aaret 1795 byggedes Skolen om, og deri bestog Byens Bederre. (Denne Bygning staar vist tilfældt endnu og er nu Gule Marie Barentsens Hjem).

De følgende Lærere var: Christen Mortensen 1812 og 1813 (skrev meget flot), Raalund i 1814, Holm fra 1815 — 38, Palmér fra 1839 — 72, H. L. Jesen fra 1872 — 96, da den nuværende Lærer Riiser blev ansat i Embedet.

Aar 1769 fik Niels Røllerup til Østeraa et nyt Legat paa 100 Rdl. til Gaaser Skole. Disse 2 Legater hører til Embedet endnu, og de staar i 1. Prioritet i Østergaard.

Indtil Aar 1850 stod Skolen paa den gamle Plads midt i Byen. Da byggedes en ny Skole nord for Hattigaarden. Denne stod til 1900, da den nuværende Skole blev opført.

